

Onrecht

Ex. 22:9 Over alle zaak van **onrecht**, over een os, over een ezel, over klein vee, over kleding, over al het verlorene, hetwelk iemand zegt, dat het zijn is, beider zaak zal voor de goden komen; wien de goden verwijzen, die zal het aan zijn naaste dubbel wedergeven.

Deut. 25:16 Want al wie zulks doet, is den HEERE, uw God, een gruwel; ja, al wie **onrecht** doet.

2Kronieken 19:7 Nu dan, de verschrikking des HEEREN zij op ulieden; neemt waar, en doet het; want bij den HEERE, onzen God, is geen **onrecht**, noch aanneming van personen, noch ontvanging van geschenken.

Psalm 37:1 Een psalm van David. Aleph. Ontsteek u niet over de boosdoeners; benijd hen niet, die **onrecht** doen.

2 Want als gras zullen zij haast worden afgesneden, en als de groene grasscheutjes zullen zij afvallen.

Psalm 53:2 De dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God; zij verderven het, en zij bedrijven gruwelijk **onrecht**; er is niemand, die goed doet.

Psalm 92:16 Om te verkondigen, dat de HEERE recht is; Hij is mijn Rotssteen, en in Hem is geen **onrecht**.

Psalm 119:2 Welgelukzalig zijn zij, die Zijn getuigenissen onderhouden, die Hem van ganser harte zoeken; 3 Ook geen **onrecht** werken, maar wandelen in Zijn wegen.

Spreuken 22:8 Die **onrecht** zaait, zal moeite maaien; en de roede zijner verbolgenheid zal een einde nemen.

Openb. 22:10 En hij zeide tot mij: Verzegel de woorden der profetie dezes boeks niet; want de tijd is nabij.

11 Die **onrecht** doet, dat hij nog **onrecht** doe; en die vuil is, dat hij nog vuil worde; en die rechtvaardig is, dat hij nog gerechtvaardigd worde; en die heilig is, dat hij nog geheiligd worde.

12 En zie, Ik kom haastiglijk en Mijn loon is met Mij, om een iegelijk te vergelden, gelijk zijn werk zal zijn.

13 Ik ben de Alfa, en de Omega, het Begin en het Einde; de Eerste en de Laatste.

Jezus sirach 35:14 De Here zal het aangezicht desgenen die zich tegen de arme stelt niet aannemen, maar de smeking desgenen die **onrecht** lijdt zal hij verhoren.

20 Ja, hij zal de volken wraak vergelden, totdat hij de menigte der smaders zal weggenomen, en de scepters der **onrecht** vaardigen verbroken zal hebben.

Wij geloven dat onrecht plaatsvindt als een machtig persoon zijn macht misbruikt om anderen de goede dingen te ontnemen die God voor hen bedoeld heeft: hun leven, hun vrijheid, hun waardigheid, de vruchten van hun liefde en arbeid.