

DE WETTEN DER NATUUR



De natuurwetten

In deze brochure zullen we gaan onderzoeken of er wetten liggen in de natuur en misschien ook wel in de boven-natuur, en zo ja, welke wetten. Of wij mensen moeten leven volgens die wetten en zo wel/niet, wat voor gevolgen dat zal hebben.

Eerst moeten we nagaan wie de natuur gemaakt heeft. Diegene die de natuur geschapen heeft, moet wel een zéér intelligent en begaafd ontwerper en uitvoerder geweest zijn. Dat moet wel iets of iemand geweest zijn die ver boven ons staat wat intelligentie betreft. Een hogere macht of kracht die alles bedacht en tot leven gebracht heeft. Een Bron waar leven uit voort gekomen is. Bron mogen we wel met een hoofdletter schrijven, want dat is deze Bron wel waard. Die Bron vermag alle ontzag, aanbidding, bewondering en dankzegging.

Wat is die Bron? Mannelijk? Vrouwelijk? Ziende in de natuur en de ganse kosmos, zouden we kunnen zeggen dat die Bron zowel mannelijk als vrouwelijk is (onzijdig). Wij mensen zijn geschapen naar het beeld van die Bron (God). Dus moet er iets vrouwelijks en mannelijks in die Bron liggen. Het mannelijke is de hemel, zon, maan, sterren, planeten e.d. Het vrouwelijke is de aarde. Wij spreken ook wel van Moeder aarde en van God de Vader die in de hemel woont. Tegelijkertijd is de Vader ook de aarde en is de moeder ook de hemel, zon, maan, sterren en planeten. Want gelijk het in een goed huwelijk zo behoort te zijn dat man en vrouw één zijn, also zijn de Vader en Moeder ook één. Samen zijn die Vader en Moeder de Bron van leven. Zij hebben elkaar nodig om leven voort te kunnen brengen. De Vader kan niet zonder de Moeder en de Moeder niet zonder de Vader. Want wat is de aarde zonder lucht, zon, maan, sterren? En wat zijn de zon, maan en sterren zonder de aarde?

Als een mens of dier nieuw leven wil verwekken, zal er een vrouwelijk en een mannelijk element aanwezig moeten zijn. Dit is een onwrikbaar feit dat ten grondslag ligt in de ganse natuur. Het menselijk lichaam is uit de aarde aards. Genomen en gebouwd uit het stof, en keert ook weer terug naar het stof (aarde). Wij zijn dus gekomen uit onze Moeder. Zonder de Vader waren wij nooit uit het stof gekomen, waren wij nooit tot leven verwekt. Want aarde zonder zon, lucht, maan en sterren, brengt niets voort, is dus dood. De Goddelijke Moeder en Vader brachten samen de ganse schepping voort.

Wij moeten dus niet alleen de Vader aanbidden, danken en respecteren, maar ook onze Moeder. En dát is wat wij vandaag de dag niet meer doen. Nee, wij verwaarlozen, vernietigen en vervuilen onze Moeder. Hebben geen enkel respect en eerbied meer voor wat Zij allemaal voortbrengt. Hebben geen enkel respect en eerbied meer voor onze medemens, voor de dieren, planten en bomen. Wij kunnen vandaag de dag zonder excuus dieren in een onnatuurlijke leefomgeving opsluiten, vetmesten en het vervolgens doden, slachten en opeten. Wij kunnen hele oceanen leegvissen en vervuilen. Wij kunnen hele oerwouden plat zagen en al het leven wat erin leeft, vernietigen. Wij kunnen zwangerschappen afbreken en ongeboren mensen doden. Wij kunnen oude van dagen een dodelijke injectie geven.

Hoe lang kunnen wij met deze gewetenloze onnatuurlijke praktijken nog door gaan??? Hoelang zullen onze Moeder en Vader nog toelaten dat wij tegen Hen zondigen?

Als de eerbied uit een volk verdwijnt, vervalt de moraal van het volk.

Ook de godsdienst zal worden gezuiverd van alle ingeslopen misvattingen en menselijke kortzichtigheid. Niet langer zal God nog worden voorgesteld als een mannelijke Drievuldigheid. Men zal ook de Moederzijde der Godheid leren kennen, nl. de Natuur, waarin het evenwicht berust op de juiste verbinding en wisselwerking van mannelijke (scheppende) en vrouwelijke (vormende) wezens. De kennis der wetten, waarop de juiste verbinding berust, werd in de oudheid onder allerlei symbolen verborgen, o.a. H. Geest, Orde van Melchisedek, gulden Vlies of Graal. (J en M Henschel)

De Bron heeft in het grote heelal, de aarde en al de levende elementen en wezens geschapen. Onze planeet aarde zweeft in het heelal tussen onnoemelijk vele andere planeten, sterren en melkwegstelsels. Al deze planeten en sterren hebben hun vaste banen en omlopen. Toeval? Nee, dezelfde Bron, als hiervoor genoemd, houdt ze alle in hun banen.



Op de aarde heeft de Bron een zéér grote verscheidenheid van leven geschapen. Dit totaal van leven, noemen wij natuur. Planeet aarde is dus één grote natuur. Onze Bron heeft die natuur

5 *De Natuurwetten.*

zéér mooi gemaakt vanuit vijf elementen. Te weten: water, aarde, vuur, lucht en ether. Wij zien dus iets van de Bron terug in de natuur. In alles wat leeft, groeit en bloeit, zien wij de scheppende macht en kracht van de Bron.

Vele kleuren en vormen sieren de natuur. Elk wezen, soort of ras heeft zijn bepaalde kenmerken en deze vullen elkaar zo mooi aan en wisselen elkaar zo mooi af, dat eentonigheid en verveling niet voorkomen. Altijd is het spannend in de natuur, want er kan zomaar ergens een hert, libelle, zwijn of ander dier te voorschijn komen. Het is daarom altijd genieten als je in de natuur bent, zodat je de schoonheid der natuur, ongeacht welk seizoen het is, altijd vol ontzag en verbazing kunt bewonderen.

De Bron heeft al het leven op aarde in cyclussen laten verlopen. Dat zorgt voor afwisseling en nieuw leven. Een cyclus is altijd in beweging. En beweging is trilling. Trilling is leven. Trilling wordt uitgedrukt in frequentie. Alles wat leeft heeft een trillingsfrequentie, is dus in beweging. Wat niet in beweging is, noemen wij dood. Dood is saai en eentonig. Het kijken naar een dood dier gaat gauw vervelen. Daarom heeft leven onze aandacht, daarvan kunnen we genieten en worden er blij van.

Het mooie van trilling is dat het geluid voort brengt. En gelukkig heeft onze Bron ons mensen geschapen met een orgaan waarmee we trillingen kunnen opvangen, wat wij horen noemen. Doordat trillingen kunnen variëren in laagte en hoogte, krijg je verschillende geluiden ook wel tonen genoemd. Vele vormen van leven die onze Bron hier op aarde geschapen heeft, hebben een mond of bek waarin stembanden zitten waarmee ze verschillende tonen kunnen zeggen of zingen. Door de grote verscheidenheid en combinaties van tonen, kunnen mensen en dieren mooie melodieën voort brengen. De melodieën die de dieren voortbrengen in de natuur, gaan nooit vervelen.

Wij mensen zijn geschapen met verstand. Met dit verstand kunnen we keuzes maken. De keuze tussen een natuurlijk leven of een onnatuurlijk leven. Met de 'vrije' wil die wij hebben, mogen we zelf kiezen hoe we zullen gaan leven. Het natuurlijk leven houdt in dat je leeft in harmonie met de natuur en met de Schepper van die natuur. Dus dat je leeft zoals die Schepper het bedoelt heeft. We kunnen wel anders gaan leven als dat die Schepper bedoelt heeft, maar dan zouden er wel eens rare gevolgen kunnen gaan gebeuren. Wat voor gevolgen zou dit kunnen hebben? Kunnen we zo

6 *De Natuurwetten.*

maar ongestraft anders gaan leven als dat de Schepper oorspronkelijk bedoelt heeft?

Om hier een antwoord op te verkrijgen moeten we eerst onderzoeken of er bepaalde wetmatigheden en ordes in de natuur verborgen liggen. Hier komen we alleen achter door ons, met open ogen en oren, in de natuur te begeven en te zien wat daar gebeurt en hoe daar de dingen verlopen. Gaat u met mij mee door de natuur heen?

Wat nu volgt is een opsomming van natuurwetten die ik zie in de natuur. Bij elke wet geef ik een korte beschrijving.

-Wet van Zonlicht ontvangen. Een dier gaat meerdere malen per dag in de zon liggen. Niet te lang en niet om er bruin van te worden, maar om energie en vitaminen (fotonen) in zich op te nemen. Zonlicht in je opnemen is zéér goed voor een mens. Zo verkrijgt je vitamine D3 wat zorgt voor structuur in de cellen en zorgt voor energie en vitaliteit. Waar halen we dit licht vandaan? Direct door in de ogen invallend daglicht en verder uit gezonde, verse, rauwe planten. In het groene blad van een plant wordt door chlorofyl het zonlicht ingevangen. Samen met koolzuurgas (CO2) en water maakt de plant daar een suiker uit en dan wordt dit basisvoedsel met behulp van mineralen uit de grond verwerkt tot koolhydraten, vetten, eiwitten, vitaminen enz. Wij mensen zijn dus lichteters. Vandaag de dag ontvangen de meeste mensen te weinig zonlicht omdat ze werken in kantoren of fabriekshallen en onvoldoende verse bladgroenten eten. Vele mensen zitten de hele dag onder tl-buizen verlichting of werken in ploegendiensten. Ook de kinderen ontvangen vaak te weinig zonlicht omdat ze op school zitten of binnen spelen. Het is wel zaak om verstandig met zonlicht om te gaan, dus langzaam opbouwen en niet langdurig in de brandende zon liggen. Het dragen van zonnebrillen is nadelig voor het lichaam, want zodoende maak je niet een stof aan die jouw huid van nature beschermt tegen het zonlicht.

-Wet van Gemeenschap-in-het-daglicht. Beste tijdstip voor gemeenschap is 's morgens of 's middags. Dan ben je vol energie en kracht. Daglicht heeft een grote invloed op mens en dier. Licht is voedingsbron nr. 1 voor het lichaam. Zonder licht geen leven. Licht is energie, energie is trilling, trilling is beweging, beweging is kracht, kracht is leven. Het licht beïnvloed en controleert zelfs rechtstreeks diverse uiterst belangrijke functies van het emotionele brein. Deze hersenen zijn verantwoordelijk voor al onze gevoelens en de lichamelijke uitingen daarvan. Het is de regelkamer voor leren en vergeten, ontzetting, woede en extase, voor zweten en sidderen, voor rood worden en verbleken, lachen en huilen, lust en frustratie, honger en dorst, geborgenheden voor vijandigheid, haat en ons seksueel gedrag. Licht heeft tevens een directe invloed op het bloed. Een invloed waarvan wij ons niet of nauwelijks bewust zijn. Kijkt u maar eens welke wonderen het zonlicht verricht op een lentedag. Wanneer voelt u zich gelukkiger, in de lente of in de winter? De dag en het daglicht is er om te leven en om bezig te zijn. De nacht en de duisternis is voor de slaap en een teken van de dood. Licht is een onderdeel van de schepping. De Bron heeft het licht geschapen. Duisternis is geen schepping, maar het ontbreken van een schepping. Welke gevolgen heeft het hebben van gemeenschap in het donker? Wij zeggen wel eens: "De nacht is voor het ongedierte". Ongedierte zijn dan de boze machten, de demonen die dan werken, die er op uit zijn om te verslinden wie ze kunnen. Door in het donker gemeenschap te hebben, hebben de demonen gemakkelijk invloed op de samensmelting van de cellen. De cellen worden dan negatief beïnvloed. Demonen zetten een mens aan tot kwaad doen. De kwade gevolgen kunt u overduidelijk om u heen zien in de samenleving (de degeneratie). De Bron wil bij de gemeenschap aanwezig zijn. De Bron is licht, leven, kracht, groei, warmte enz. Als vrouw en man in het licht gemeenschap hebben kan de Bron erbij zijn en Zijn zegen geven. Eenvoudig weg omdat zij dan niet in gaan tegen de natuurwetten. Hebt u wel eens een haan 's nachts een kip zien bevruchten? Of een pauw die 's nachts staat te pronken met zijn veren om zo het vrouwtje te versieren? De meeste, zo niet alle, dieren hebben 's morgens of 's middags gemeenschap in het daglicht. Dat is een natuurlijke orde. **En de natuurlijke orde is iets dat meer is dan de door de mensheid gemaakte**



regels of wetten ooit zouden kunnen uitdrukken. Daarom is het aan te raden om met daglicht gemeenschap te hebben. Dat is overeenkomstig de natuurwet. In het donker gemeenschap hebben is dus tegen natuurlijk, is zonde. Deze zonde is mede de oorzaak van zwakke, zieke en gebrekkige kinderen. Om hier een eind aan te maken dient het seksuele leven geordend te worden overeenkomstig de natuurwetten. Dan kunnen er weer kinderen geboren worden zonder vlek of rimpel.

-Wet van Groeien. Zo gauw de zon de temperatuur doet stijgen en de aarde vochtig is, begint alles te groeien. De aarde breekt open en allerlei plantjes breken door. De zon is dus van grote invloed op het groeiproces van bomen en planten. Wat voor invloed zou de maan hebben op dit groeiproces? Zonder zon geen groei en zonder groei geen leven. Zonder geestelijke groei, een dood, doelloos, eentonig, saai leven. Zonder groei in een huwelijk, een saai eentonig huwelijk. In een gelukkig huwelijk zal groei zijn. Groei naar en in elkaar, en samen groeien in bewustzijn. Samen groeien in geloof. Wet van groei zit ook in het menselijk lichaam. Kijk maar naar uw nagels en haren. De haren zijn ons gegeven tot een bedekking van ons lichaam. Zo is de baard gegeven voor het meest duidelijk en kenmerkend verschil tussen man en vrouw. Er is niets wat het verschil tussen een man en een vrouw zo duidelijk laat zien, als de baard. Waarom zouden we de baard dan afscheren? Laat hem lekker groeien! Als u toch steeds uw baard afscheert, geeft u daarmee te kennen dat u het eigenlijk niet eens bent met de Bron hoe of Zij u geschapen hebben. Liever had u dat de Bron u geschapen had zonder baard. Maar het is een bewuste daad van onze Schepper geweest om de mannen te maken met een baard. Ook dit is een natuurwet, een baard-groei-wet. Je baard scheren is dus tegen-natuurlijk en zelfs ongezond.

-Wet van Bezig-zijn en Rusten. Na gedane arbeid is het aangenaam te rusten. Een dier wat leeft in vrijheid, heeft elke dag een moment van beweging en inspanning om zo de spieren los te houden en het lichaam in conditie. Voor een mens is het ook goed om elke dag een moment van intensieve beweging te hebben in de buitenlucht. Dan kan het 'luie zweet' eruit! Een dier gaat na het eten altijd rusten. Dit doen de dieren om zodoende het lichaam de rust te geven en om het gegetene te verwerken/herkauwen. Voor een mens is het ook goed om na het eten even te rusten en 'het eten te laten zakken', zoals wij dat uitdrukken. Eén dag in de week rust is noodzakelijk voor een mens, even één dag andere bezigheden dan op de andere dagen. Evenzo leert de natuur ons dat om de zes jaar, het zevende jaar een jaar van rust is. Dus geen akkers beplanten of

gewassen zaaien. Het is uit onderzoek gebleken dat het land meer en betere opbrengsten geeft als het om de zes jaar een jaar van rust krijgt.

-Wet van Gevarieerd Beplanten. In de natuur groeit alles door elkaar heen. Het ene plantje is nuttig voor de andere en de andere weer voor een andere. Tegenwoordig beplanten of zaaien wij op een akker maar één soort gewas. Wat er nog meer opgroeit hebben we niet nodig en spuiten we dood. Niet beseffend dat al die plantjes weer dienen als voeding voor insecten en als organische mest voor de bodem.

-Wet van Slapen. De meeste dieren gaan 'naar bed' als het donker wordt en 'staan weer op' als het licht begint te worden. Wij mensen gaan vaak 's avonds laat naar bed en staan op als het al licht is. Beter is om 's avonds op tijd naar bed te gaan en 's morgens er weer vroeg uit. Vroeger gingen de mensen met de kippen 'op stok' en met het hanen gekraai er weer af. Men zegt weleens: "De slaap voor twaalf uur, is de beste slaap."

-Wet van Éénheid. In harmonische toestand is alles een éénheid. Zowel in de natuur, in de kosmos, en bij de mensen. Daarom moeten wij weer harmonische toestanden creëren, vooral op het gebied van het huwelijk. De harmonie en de éénheid zijn in de meeste huwelijken ver te zoeken. Dit komt omdat men geen tweelingziel van elkaar is. Dit veroorzaakt veel spanning en strijd in de gezinnen en die veroorzaken weer allerlei ziekten.

-Wet van Geen-gemeenschap-tijdens-zwangerschap. Doordat er gemeenschap heeft plaats gehad en er een bevruchting heeft plaats gevonden, wordt er een heilig natuurproces in werking gesteld. Al de hier genoemde natuurwetten hebben een aandeel in dit proces. Om dit proces verder ongestoord te laten verlopen, stelt Moeder natuur als eis, dat er na de bevruchting geen seksueel verkeer meer zal plaats vinden, om zo een storing in de ontwikkeling van de foetus te voorkomen. Vandaar dat geen enkel zwanger vrouwtjesdier een mannetje zal toestaan haar seksueel te benaderen. Moeten we het wonderlijke leven wat er ontstaat in de vrouw verstoren? *In vroegere tijden werd de grootste aandacht geschonken aan het lichamelijke en zedelijke evenwicht van de vrouw tijdens haar zwangerschap, opdat het heilige werk: de wording van het kind, door niets gestoord zou worden (J en M Henschel).* Tegenwoordig wordt het heel normaal gevonden om tijdens de gehele zwangerschap gemeenschap te blijven hebben. Zulks wordt zelfs in de kranten verkondigt. Zie het artikel in het Reformatorisch Dagblad van zat. 3 september 2011, waarin een verloskundige beweert dat je zonder risico voor het kind, tijdens de gehele zwangerschap gemeenschap mag hebben.

Wordt het heilige proces verstoord door het zinnelijke op lust gebaseerde gedrag van de man, die meent tijdens de zwangerschap nog gemeenschap te mogen hebben, dan wordt er tegen de natuurwetten in gehandeld. En dat is zonde. Een zonde tegen het heilige proces, tegen de Heilige Geest die werkzaam is in de tempel (baarmoeder) en daardoor genoodzaakt ziet om zich terug te trekken, zodat onheilige demonische geesten bezit kunnen nemen in het nog ongeborn kind. Deze zullen zich later openbaren in het lichamelijke en geestelijke gedrag van het kind. Want hoe komt het dat, vandaag de dag, de mensen al vanaf hun vroegste levensjaren zo eigenwijs, opstandig, ongehoorzaam en vol van verkeerde neigingen en begeerten zijn? Dat er vele ziekelijke, zwakke, misvormde en gebrekkige kinderen zijn? Dat vooral de jongens zo graag met geweren, messen, e.d. spelen? Dat meisjes zo vatbaar zijn voor ijdele modieuze verschijnselen? Dat kinderen al zo jong een eigen wil hebben en zo egoïstisch zijn? Wij beschouwen het als normaal dat de kinderen zo zijn, maar is het dat ook? Nee, dit zijn gevolgen van het overtreden van de natuurwetten.

Door gebrek aan voorlichting op dit punt zakte het geslachtsverkeer af tot een peil, dat ver beneden het dierlijke ligt. Immers, is een vrouwelijk dier eenmaal bevrucht, dan zal het geen mannetje meer bij zich toelaten.

Het merendeel der zwangere vrouwen echter pleegt rustig voort te gaan zich seksueel uit te leven, ofwel wordt hiertoe gedwongen door den man. Weinigen beseffen, hoe zeer hierdoor de ontwikkeling der vrucht wordt gestoord, hetgeen zich na de geboorte openbaart in allerlei lichamelijke, psychische en of geestelijke gebreken.

Moet hieruit niet worden geconcludeerd dat het dierlijk instinct de bedoelingen van Moeder Natuur zuiverder ondergaat dan het zo hoog geroemde menselijk verstand? (J en M Henschel)

-Wet van de Zwaartekracht. De aarde trekt alles naar zich toe. Elk deeltje van de materie in het heelal wordt door elk ander deeltje aangetrokken door een kracht die recht evenredig is met de massa's en omgekeerd evenredig met de afstand van de deeltjes. Daarom trekt de zwaartekracht constant aan een vliegtuig. Als de motoren uitvallen, treed gelijk de wet van zwaartekracht in. Daarom is vliegen voor een mens tegen-natuurlijk. De zwaartekracht trekt ook constant aan een boot. Zo gauw de boot lek raakt, treed gelijk de wet van zwaartekracht in werking en trekt de boot naar de bodem. Daarom is met



een boot varen ook tegen-natuurlijk. Een mens is niet geschikt voor vliegen of varen. Daartoe hebben wij geen vleugels of zwemvliezen.

-Wet van Opbloei (leven). Zaadje, afsterven, ontkiemen, plantje, struikje, boom. Zaadje, geboorte, baby, kind, volwassenen.

-Wet van Vergankelijkheid (afsterven). Volwassen, bejaard, dood. Het lichaam wordt koud en wordt tot voeding voor de wormen. Vervolgens vergaat het tot stof (mest) voor de bodem, zodat weer nieuwe levensvormen kunnen ontstaan.

-Wet van Oorzaak en Gevolg (wet van Karma). Elk gevolg heeft een oorzaak. En elke oorzaak heeft een gevolg. Iedere actie veroorzaakt een reactie, en iedere reactie wordt veroorzaakt door een actie. Het is onmogelijk dat een gevolg bestaat, zonder een voorafgaande oorzaak. Neem de oorzaak weg, en de gevolgen verdwijnen evenzo. Toeval bestaat hierbij niet. Niets is toevallig geschapen. In het ganse heelal bestaat beslist niets dat met de naam toeval betiteld kan worden. Een ongelukkig huwelijk? Oorzaak is dat de grondslag niet goed was. Ziekte? Oorzaak is ongezond eten en niet leven naar al Gods inzettingen. Al het kwaad in de wereld is een gevolg van het afwijken van de Bron en al Haar wetten. De Bron is met u, zolang als u met Haar bent; indien u Haar zoekt, zal Zij van u gevonden worden maar indien u Haar verlaat, Zij zal u verstoten. Wie verkeert handelt, krijgt vroeg of laat de rekening hiervoor aangeboden. Wat je uitzend krijg je terug.

-Wet van Zaaïen en Oogsten. Er is een tijd van zaaïen en een tijd van maaien. Tijd van leren en een tijd van zelf uitvoeren. Een tijd van Waarheid zaaïen en een tijd van Waarheid maaien. Een tijd van samen gemeenschap hebben en een tijd van samen een kind mogen ontvangen. Tijd van samen het kind opvoeden en een tijd van samen het kind loslaten.

Het zijn de geslachtswetten die bepalen dat bij planten en dieren op vaste tijden zaden worden voortgebracht en/of voortplanting mogelijk is; de mens wordt als 'redelijk wezen' geacht in staat te zijn -door kennis dier wetten- het tijdstip te bepalen waarop hij volwaardig nageslacht kan voortbrengen. Reeds Prediker schreef, hoe er voor alles een bestemde tijd is onder den hemel; hij spreekt o.a. van een tijd om geboren te worden.

Wie oren hebben om te horen, kunnen hieruit concluderen dat er dus ook tijden moeten zijn, waarop het beter is niet geboren te worden en zo is het ook inderdaad (J en M Henschel).

-Wet van de Trek. Ieder dier, boom, plant of mens leeft op een bepaald stukje grond. Elke plant, boom of beest zoekt naar de leefomgeving die geschikt is om te overleven en zich voort te kunnen planten. Voor de één is

dit een vette vruchtbare kleibodem, voor de ander een droge dorre woestijngrond. Voor de mensen is het ook belangrijk waar of ze wonen. Een grijze betonnen stadsomgeving, evenals de vele rijtjeswoningen, zijn onnatuurlijk en zuurstof arm waardoor het een negatieve invloed heeft op de menselijke geest. Dorpen en steden zijn broedplaatsen van demonische geesten waar zij de mens verleiden, verharden en tot een tegen-natuurlijk leven dwingen. Een kleur-, vitamine- en zuurstof-rijke bos en heide omgeving daarentegen werkt positief in op de menselijke geest. Dit zijn plaatsen van rust, schoonheid en harmonie. In een bos en heide omgeving is geen verleiding van kroegen, disco's, sport, film, drugs, e.d. In een bos is stilte en stilte is iets wat demonische geesten niet willen.

Bij overbevolking dan omkomen of wegtrekken. Dit geldt zowel bij de mensen als bij de beesten. Ze trekken om twee redenen: voeding en voortplanting, dus om overleving. (zie het boek: De zelfmoord der mensheid. Dr. WH Teupken)

-Wet van Herstel. Als je een wond hebt, treedt meteen de geneeskraft in werking. Zowel bij planten, bomen, dieren en mensen. Dit is een zelf herstellend vermogen wat in de natuur gelegd is. Wij mensen moeten het eerste apparaat nog uitvinden dat zichzelf kan herstellen. Alles wat uit evenwicht is kan weer in balans komen. Kwalen en ziekten kunnen verlicht en/of hersteld worden. De meeste fouten kunnen recht gezet worden. Zonden kunnen vergeven worden, schuld kan worden kwijt gescholden. Na een bevalling een periode van herstel. Zelfs bij een hersenschudding kan, na genomen rust, weer herstel optreden.

-Wet van Behoud van Thermodynamica (energie). Energie gaat nooit verloren en rust nooit. Energie kan in vele vormen bestaan, zoals licht, warmte, geluid, elektriciteit, mechanische energie, enz. De energie kan wel worden omgezet van de ene vorm in de andere vorm, maar de totale hoeveelheid energie in het heelal blijft altijd gelijk. Energie zoekt altijd een weg waar het heen kan gaan. Altijd de weg van de minste weerstand. Deze wet vertelt ons ook dat alles een uniek en vaak complex trillingspatroon heeft. Alles is samengesteld uit vele verschillende trillingsfrequenties.

Liefde heeft ook een trillingsfrequentie. Ware Liefde kan dus nooit verdwijnen of overgaan. Het zoekt altijd een weg naar iemand of iets waarin het zichzelf kan spiegelen. En het kan zich alléén maar volkomen spiegelen in de tweelingziel. Zij hebben samen een harmonische trillingsfrequentie. Hebben we die tweelingziel eenmaal ontmoet of er een relatie mee verkregen, dan gaat die liefde nooit meer weg. Als er eenmaal een energie wisseling geweest is tussen deze twee zielen, dan blijft die

energie altijd bestaan, ook al zijn die tweelingzielen om bepaalde redenen niet bij elkaar of tientallen kilometers van elkaar verwijderd..

-Tweede wet van Thermodynamica. In eenvoudige woorden luidt deze Wet: “Elk systeem dat aan zichzelf wordt overgelaten, vervalt tot wanorde.” Je kunt ook zeggen: alle dingen in een bepaalde ruimte proberen zich kriskras door die hele ruimte te verspreiden (=wanorde). Als je de gaskraan opendraait, verspreiden de gasmoleculen zich door de hele keuken. Als je warm en koud water bij elkaar giet, verspreiden de warme en koude watermoleculen zich door het hele mengsel, zodat er lauw water ontstaat. Deze processen kunnen nooit omgekeerd worden. Gas gaat niet vanzelf terug de kraan in, van lauw water krijg je nooit vanzelf warm en koud water en een omelet kun je nooit terug klutsen tot een ei. Het menselijk lichaam wat aan zichzelf wordt overgelaten, vervalt tot wanorde. Het menselijk lichaam vereist verzorging, aandacht en onderhoud.

-Wet van Omzetting van energie. Energie laat alles draaien in kringlopen en cyclussen. Energie die wij mensen bezitten kunnen we gebruiken om bijv. te fietsen. Energie die een paard bezit, kunnen we gebruiken om een wagen te trekken. Energie tijdens gemeenschap wordt omgezet in genot en afgegeven aan de energie-grids in en rond de aarde.

-Wet van Polariteit. Iedere energie kent twee uitersten. Plus en min. Warm en koud. Zwart en wit. Yin en Yang. Hoog en laag. Man en vrouw. We kunnen het ene niet ervaren zonder het andere.

-Wet van Resonantie. Dankzij de wet van resonantie weten wij dat alles in het universum met elkaar communiceert via trillingen. Alle voorwerpen en alle levende wezens in onze waarneembare wereld, bezitten een eigen trilling, evenals alle organen en cellen in ons lichaam. Alles beweegt heen en weer. In en uit. Op en neer. Eb en vloed. Slapen en waken. Rust en beweging. *De gehele natuur is ritmisch, van de trillingen der warmte tot die van vioolsnaren; van de golvingen van licht, warmte en geluid tot de getijden der zee; van de periodiciteit van het geslachtsleven tot die van planeten, kometen en sterren; van de afwisseling van dag en nacht tot de opeenvolging der jaargetijden en misschien tot aan het ritme der wisseling van klimaat; van de trillingen der moleculen tot opkomst en ondergang van volken en geboorte en dood van sterren (Herbert Spencer).*

-Wet van Overeenstemming. Deze wet is vooral bekend als de stelling: ‘zo boven, zo beneden, zo beneden, zo boven.’ Elk kleinste deel draagt het geheel in zich. Alles is hierdoor verbonden met elkaar. In harmonische toestand stemt al het goede met elkaar overeen.

-Wet van Geslacht. Het mannelijke is altijd het gevende deel en het vrouwelijke is altijd het ontvangende deel. Mannelijk geslacht en vrouwelijk geslacht zijn aanvullend aan elkaar, hebben elkaar nodig. Gaan volledig in elkaar op. Het is een natuurlijk gegeven dat een vrouw en een man, nageslacht kunnen verwekken. Een vrouw en een vrouw kunnen dat niet, evenmin een man en een man. Daarom is een vrouw-vrouw of een man-man relatie onnatuurlijk.

-Wet van Aantrekking. Het gelijke trekt het gelijke aan. Apen zoeken apen. Mensen zoeken mensen. Soort zoekt soort. Maar toch ook trekt het ongelijke, binnen de soort, elkaar aan. Een man is niet gelijk aan een vrouw. Maar toch trekken ze elkaar aan. Elke ziel zal de andere tweelingziel als een soort magneet blijven aantrekken, want innerlijk zijn de tweelingzielen onafscheidelijk, ook al leven ze duizenden kilometers uit elkaar, ze blijven elkaar aantrekken. Rassen dienen gescheiden te blijven van elkaar, want vermenging is het einde van de soort. Dit geldt zowel voor mensen als voor beesten en planten. U zult in de natuur nooit geen kruising zien tussen een koolmees en een mus, tussen een kraai en een duif, tussen een appelboom en een perenboom alhoewel deze soorten daar wel de gelegenheid toe hebben. Maar het is hun inwendige natuur die hen leert alléén met hetzelfde ras en soort zich voort te planten.



-Wet van Betrekkelijkheid. Alles is betrekkelijk. Het leven gaat voorbij. Het is een cyclus van geboren worden en weer afsterven.

-Wet van Handeling. Geen woorden maar daden. Al je beloftes nakomen. Gemeenschap hebben is een handeling, een daad. Je hart en lichaam geven.

-Wet van Verandering. Na de zomer volgt de winter. Na de wintervacht volgt de zomervacht (zie o.a. bijv. de herten en mandarijneenden). Na regen komt zonneschijn. Na het zure volgt het zoete. Alles is aan verandering onderhevig, behalve de Bron waaruit al deze natuurwetten zijn ontsproten.

-Wet van Afhankelijkheid. Elk jong dier is afhankelijk van de verzorging van de ouders. Vallen de ouders weg, dan is de overlevingskans voor het diertje klein. Elk kind is aangewezen op de verzorging van zijn/haar ouders. Elk mens is afhankelijk van de Bron.

-Wet van Ongelijkheid. Geen mens is gelijk aan de ander. Geen blaadje van de boom is hetzelfde. Geen baby identiek. Geen vingerafdruk hetzelfde. Geen bloedbeeld hetzelfde. Ieder mens en ieder levend schepsel

heeft zijn eigen identiteit. Vandaar ook dat bloedtransfusie en orgaandonatie niet goed zijn, want je krijgt bloed of lichaamsdelen met een andere identiteit in jou lichaam.

-Wet van Erfelijkheid. Bepaalde gewoontes, vormen, en genetische eigenschappen kunnen we erven van onze ouders. Wel is het zaak dat we de gewoontes onderzoeken of ze juist zijn.

-Wet van Verlangen. Verlangen naar het voorjaar. Verlangen naar verlossing, naar verandering, naar uitkomst uit bepaalde omstandigheden. Verlangen naar veiligheid, geborgenheid, liefde, twee armen om je heen, naar warmte. Verlangen naar de hereniging met je tweelingziel, naar het van jou afgescheiden andere geslacht. Dit verlangen ontstaat in ieder mens. Verlangen naar voedsel. Dit zie je bij mens en dier, met het verschil dat een dier wel een maat houdt en geen overgewicht kent. Zo is er altijd wel iets om naar te verlangen.

-Wet van Wedergeboorte. Een rups of een zaadje sterft zijn oude leven af en wordt wedergeboren tot een vlinder of plant. Zo kunnen wij ook ons oude egoïstische leven afsterven en een nieuw leven van onvoorwaardelijke liefde ingaan als opnieuw geboren. Opnieuw geboren tot eer van de Bron. Wel moeten wij hierbij opmerken dat onvoorwaardelijke liefde in deze huidige wereld nog niet mogelijk is, want mensen met slechte gedachten en praktijken kun je niet liefhebben. Zij hebben een kwade geest in zich ten gevolge van degeneratie of een vloek.

-Wet van Doelmatigheid. Alles heeft een doel. Het leven van het kleinste insect tot het grootste zoogdier, ze hebben allen een bepaald doel. Elk organisme doet iets of gaat ergens heen. Het doel om samen de natuur in evenwicht te houden. Zo heeft elk mens ook een doel hier op aarde. Er is geen mens zonder een doel geschapen. Zo hebben huwelijk en erotiek ook een doel.

-Wet van Symmetrie en A-symmetrie. Bepaalde dingen zijn symmetrisch geschapen, bijvoorbeeld de vleugels van een vogel. Andere dingen zijn a-symmetrisch geschapen, zoals onze bloedsomloop en ons gezicht. In het universum heerst ook a-symmetrie.

-Wet van Regeneratie. Bij het in acht houden van bepaalde natuur- en reinheidswetten zal er een zuiver, gezond en sterk nageslacht komen. Dan komt er een regeneratie. Dit kan alléén bij een samenvoeging van tweelingzielen. De natuur eist een regeneratie omdat er anders totale chaos en vernietiging zal optreden van de gehele aarde. Dit is dan ook één van de grootste en belangrijkste zaken waar wij nu aan moeten werken!

-Wet van Degeneratie. Bij het overtreden van bepaalde natuur en/of reinheidswetten treed er een degeneratie op. De gezondheid, kracht, intelligentie, zuiverheid neemt dan af. Dat zien we vandaag de dag overduidelijk om ons heen. Ziekenhuizen en inrichtingen vol met zieke, zwakke, gebrekkige, onzuivere, door demonen bezeten, mensen.

-Wet van de Nabijheid. Hoe dichter twee mensen of dieren zich bij elkaar bevinden, des te sterker de neiging ze als één geheel te beschouwen. Hoe groter de nabijheid, hoe inniger de éénheid. Dit geldt zowel geestelijk als lichamelijk. In de melk van de moeder zitten stoffen die ervoor zorgen dat het kind van nature bij de moeder blijft en naar de moeder gaat om bescherming. Dit is zo bij de mensen als bij de dieren.

-Wet van Vormgeving. Niets in de natuur is recht of vlak. Alles is gebogen, scheef, rond, schuin, bol of hol. We zien hier het verschil met de bouwstijl die wij mensen hanteren. Bij ons moet alles recht, strak, vlak, haaks en waterpas zijn. De natuur zou maar saai zijn als alles recht en strak was. Zo mooi als de Bron iets maakt, kunnen wij mensen het niet.

-Wet van Voortplanting. We zien bij de fruitbomen dat ze elkaar bestuiven, en zo elkaar helpen om vruchten voort te kunnen brengen. De bijen helpen de bomen hierbij een handje. Zonder bestuiving geen vruchten. Mensen hebben gemeenschap met elkaar om zo vruchten voort te kunnen brengen. Zonder gemeenschap geen vruchten. Elk paartje, bestaande uit vrouw en man, kunnen zich voortplanten. Lukt dit niet, dan is dit een gevolg van degeneratie of van een vloek.

-Wet van Reiniging. Een kat likt zichzelf schoon. Een hond die in een modderig bos gelopen heeft, is een uur later weer schoon. Het beest reinigt zichzelf. Als een dier een wond heeft, dan likt het die wond schoon. Zou er in de tong een genezende werking zitten? Je ziet ook nooit smerige vogels. De natuur is zeer schoon van zichzelf. Laten wij dan ook de natuur schoon houden! En niet te hoogmoedig zijn om afval wat niet in de natuur thuis hoort, op te rapen en thuis in de kliko te gooien. Dit is ook de diepere betekenis van de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan.

Als wij zien dat iemand lijdt of onrecht aangedaan wordt, dan moeten wij er niet met een boog omheen lopen, maar de helpende hand uitsteken. Als u ziet dat de natuur lijdt van al het afval wat er ligt, dan moeten wij het oprapen en zo de natuur helpen. Want op de plek waar het



afval lag kan nu weer een plantje of boompje gaan groeien. Als u zich een vriend van de natuur betoond, zal de natuur ook een vriend voor u zijn.

Wij dienen ook ons zelf schoon en rein te houden, zowel innerlijk als uiterlijk. Dit ter voorkoming van allerlei ziekten zoals: cholera, dysenterie, buiktyfus, builenpest, melaatsheid, geslachtsziekten enz. Wij hebben vandaag de dag wc en riolering, maar in de Middeleeuwen hadden de mensen dit niet en deden ze hun behoefte op straat of in een sloot waar ze ook drinkwater uithaalden. Dit was dan ook een tijd waarin veel ziekten voorkwamen en duizenden mensen stierven aan pest e.d. Een kat begraaft zijn uitwerpselen. Dit is een goed voorbeeld voor de mens die geen riolering of wc heeft, om zijn uitwerpselen te begraven.

Ook als we gemeenschap willen hebben, is het van belang dat we zorgen dat we rein zijn. Zowel voor als na de gemeenschap ons wassen. Een eend gaat zich, na gemeenschap te hebben gehad, ook uitgebreid wassen. Er zijn vandaag de dag vele geslachtsziekten, zoals: aids, gonorrhoe, chlamydia, herpes, syfilis enz. Deze ziektes zouden niet nodig zijn als we ons houden aan al de natuurwetten.

-Wet van de Sterkste. In de natuur overleven de sterksten. De zwakkeren worden aan de kant gezet, of uit het nest gekieperd. Zieke dieren planten zich als vanzelf niet voort (bijv. Bij suikerziekte). Bepaalde mannetjes dieren ruiken het ook als een vrouwtje ziek is en zullen geen gemeenschap met haar hebben. Wij mensen proberen tegenwoordig met alle mogelijke hulpmiddelen, elk geboren kind in het leven te houden. Met gevolg dat er vele ongelukkige kinderen leven die geen toekomst hebben, geen steentje kunnen bijdragen aan de samenleving en dus zichzelf al vrij snel als “nutteloos” gaan ervaren en in de psychiatrie belanden, en zo de samenleving alléén maar geld kosten en ellende bezorgen. Ook laten wij mensen met ‘beperkingen’ een huwelijk aangaan, al dan wel of niet met partners die ook ‘beperkingen’ hebben. Er zijn tegenwoordig zelfs datingbureau’s voor mensen met autisme. Wat zal er uit zulke huwelijken weer voortkomen? Wat moeten we doen? We moeten de oorzaak van deze ongelukkige geboortes opsporen en zo voorkomen dat deze geboortes plaatsvinden. (zie het boek: Rondom het huwelijk. PF v.d Meer jr)

Als de man zijn zaad in de vrouw brengt, gaan er miljoenen zaadcellen op weg naar een ei-cel. Het is een dringen van je welste. Twaalf zaadcellen banen de weg, zodat uiteindelijk de 13e (de sterkste) weet te winnen en in de ei-cel te dringen.

-Wet van Komen en Gaan (cyclus). Alles in de natuur komt en gaat weer voorbij. Constant is er een beweging. Een opkomende zon en een

weggaande zon. Een wassende maan en een afnemende maan. De ene generatie komt en de andere generatie gaat. De gehele waterhuishouding van de aarde doorloopt constant een cyclus. Het regenwater valt op de aarde, stroomt via slootjes en rivieren naar de zee. Daar verdampt het door de zonnestralen, waarna het in de koude lucht condenseert tot wolken die regen, sneeuw of hagel op aarde laten vallen. De neerslag en de verdamping houden elkaar precies in evenwicht, zodat de zee altijd even vol blijft. In het boek Job wordt deze cyclus prachtig beschreven: “Hij trekt de waterdruppels omhoog; welke de nevel verdichten tot regen, die de wolken doen neerstromen” Job 36:27-28.

Alles in de natuur is cyclus. Onze planeet aarde ondergaat ook steeds een cyclus door de kosmos heen. Een cyclus die plaats vindt om de 25920 jaar. Wij leven nu in het vissen-tijdperk en gaan binnenkort (volgens velen 21-12-2012) naar het waterman-tijdperk.

-Wet van Samenslapen. In de natuur verblijft een moeder altijd dicht bij het kind, in elkaars nabijheid, zowel overdag’s als ‘s nachts. Dit doet de moeder voor bescherming, om een innige band met het kind op te bouwen en om het kind ten alle tijden van melk te kunnen voorzien (dus geen kunstmelk of melk van een ander). De moeder blijft haar kind beschermen tot het uitgegroeid is. Het kind blijft melk drinken tot het uitgegroeid is. Melk is dus voor jonge dieren, voor dieren die in de groei zijn. Uitgegroeide dieren drinken geen melk meer. Uitgegroeide dieren drinken alléén maar water evenals de planten en bomen.

Kindercrèche en kinderopvang zijn een onnatuurlijke instelling, omdat het kind opgroeit zonder een band te krijgen met z’n ouders. Kleine baby’s (ook reformatorische) worden ‘s morgens vroeg al ‘gedumpt’ bij een opvang, want moeder moet zo nodig ook geld verdienen. Maar het is alles tegen de natuurwetten. Want het is van groot belang dat het kind zijn eerste lessen ontvangt van zijn/haar moeder. Gedurende de periode van de grootste ontvankelijkheid en de snelste ontwikkeling ligt de opvoeding grotendeels in haar handen. Daarom is het van groot belang dat de moeder een goede band weet op te bouwen met haar kind. Een goede band met uw kind kunt u o.a. op de volgende manieren opbouwen: door veel met uw kind te knuffelen, door de eerste paar jaar zelf het kind op schoot eten en drinken te geven en door samen met het kind in bed te slapen. Knuffelen is zeer goed. Ruiken, vasthouden, voeden... het zijn ervaringen die diep in de ziel doordringen. Je zou de hele dag wel op de bank willen liggen met je lieve baby om zo te genieten van het knuffelhormoon oxytocine. Dit hormoon beïnvloed op een positieve manier de hersenen van de baby en

van de ouders. Door het voeden van uw kind op schoot ontstaat er een soort oer-wij gevoel tussen moeder en kind.

Samen met uw kind slapen is zeer bevorderlijk voor de onderlinge band. Het lijkt misschien alsof er niet veel gebeurt in de periode dat een kind slaapt. Het lijkt misschien alsof het lijfje gewoon elke dag rusttijd nodig heeft, tijd waarin er geen activiteit is. Dit is een misvatting. Tijdens de slaap vinden er allerlei lichamelijke en neurologische processen plaats, zoals de ontwikkeling van verbindingen tussen nieuwe hersencellen. Er gaat veel stimulans uit van het lichamenlijk contact en de wisselwerking tussen moeder en kind. Onderdeel daarvan zijn de zintuiglijke ervaringen van elkaars nachtelijke nabijheid. Daar hoort ook bij dat bedgenoten met elkaar communiceren via aanraking, via geur, geluid en smaak. Moeders en baby's die eraan gewend zijn om samen te slapen, ontwikkelen een verhoogde en verrijkte gevoeligheid voor elkaars geur, beweging en aanraking. Vanaf de geboorte roept het emotionele brein van het kind: "Ben je daar"? En steeds weer antwoordt de moeder: "Ja, ik ben er"! Een baby die in zijn eentje slaapt, in een wieg, buiten het zicht en het wakend oog van de moeder of vader, loopt deze communicatie mis, terwijl die van levensbelang is. Het bij elkaar slapen is ook een natuurwet. Zo ver wij weten slaapt, in de natuur, een moeder altijd bij haar kind(eren). Of de reden nu bescherming, warmte, voeding, troost of behaaglijkheid is...



mensen en zoogdieren slapen, van den beginne en van nature zij aan zij, generatie na generatie. Daarom is het tegen-natuurlijk en slecht voor de onderlinge band, om het kind in een aparte slaapkamer te leggen. Tegenwoordig wordt de ouders geadviseerd om niet samen met hun kind in bed of dezelfde kamer te slapen. Ouders wordt geadviseerd om kunstmatige zuigelingenvoeding te geven. Tegenwoordig heerst de gedachte dat een kind al jong zelfstandig en op zichzelf moet kunnen zijn, het moet al jong zichzelf kunnen redden. Dit is een misvatting. Laat een kind gewoon kind zijn, laat het afhankelijk zijn. (voor meer informatie over slapen met je kind, lees het boek: Slapen met je Baby van J. McKenna).

-Wet van Vrijheid. Het in vrijheid levende dier kent slechts eenmaal in zijn leven ziekte, namelijk voordat het sterft. Alle dierziekten die er vandaag de dag zijn, zijn er een gevolg van dat wij mensen de dieren hun vrijheid ontnomen hebben en hen zijn gaan houden in gevangenschap.

Gelijk elk dier van nature in vrijheid leeft en leven wil, zo wil ook de mens van nature leven in vrijheid en harmonie met de natuur. Een mens wil niet onderdrukt of uitgebuit worden. Wil niet leven in een slavensysteem en allerlei stelsels zoals wij dat vandaag de dag doen. Leven in vrijheid, geeft blijheid.

-Wet van Zingen. Elke vogel zingt iedere dag uit volle borst de melodieën die het voort kan brengen. Ook wij mensen zijn in staat om te zingen. Waarom zou de Bron ons zo geschapen hebben? Zingen tot eer van de Bron is altijd positief. Door te zingen brengen we positieve trillingen voort die goed zijn voor onze omgeving en voor ons eigen lichaam. Zingen is ontspannend en bevrijdend. Muziekinstrumenten zijn onnatuurlijk want het is techniek. De Bron heeft ons één instrument gegeven, en dat is onze mond. Mooiere muziek als dat de natuur voortbrengt, is er niet. Ieder gezond mens vindt vogel-muziek mooi, omdat het natuurlijk is. Geen enkel, door mensen gemaakt instrument, kan de zang evenaren van een vogel. Geen enkel orkest kan zulk een harmonieuze melodie ten gehore brengen als de vogels in de vroege morgen. Wie is de Dirigent van al deze vogels?

-Wet van Zelf-je-kinderen-onderwijzen. In de dierenwereld blijven de jongen tot hun volwassen-zijn, bij hun ouders. Dit is om het jong te beschermen, voeden, verzorgen, vormen, en te onderwijzen. En wat doen wij mensen? Wij hebben het onderwijzen van onze kinderen uit handen gegeven aan onderwijsinstellingen (stelsels). We sturen ze met een paar jaar al naar de peuterspeelzaal en dan met vijf jaar sturen we ze naar school. Kunt u het kind dan beschermen en verzorgen? Het karakter van het kind vormen? Het kind onderwijzen? Kunt u een zegen vragen over het onderwijs wat het kind op de scholen ontvangt? Kunt u een zegen vragen en verwachten over iets dat tegennatuurlijk is? Nee, als een kind naar een school gestuurd wordt, dan wordt het op die school onderwezen in vele onnuttige zaken en onwaarheden. Het kind moet volgens een vooropgezet plan gaan leren. Het moet een door volwassenen bedacht leerprogramma volgen en wordt volgens door een volwassenen bedacht systeem beoordeeld. Het kind kan zo dus niet langer van zijn vrijheid genieten. Alsof het kind een computer is die je moet programmeren en beoordelen. Het kind wordt beïnvloed door (valse) religieuze begrippen en denkbeelden die er onderwezen worden vanuit bepaalde door mensen gedogmatiseerde leerstellingen, hier kan dus geen zegen op rusten. **Kies daarom voor een bewust leven overeenkomstig de natuur, want ook dit is een natuurwet**

dat een ouderpaar zelf het kind verzorgt, beschermt, vormt, opvoedt en onderwijst tot het volgroei is.

Een moeder die voor het eerst haar dochter naar de basisschool stuurde beschreef het als volgt: *“Ik vergeet nooit meer wat ik toen voelde... er kwam zo'n intens verdriet naar boven! Het was een enorme schok om te beseffen dat ik haar als het ware weggaf aan de maatschappij, aan het systeem. Ze werd van me weggenomen want ik had geen keus, ze werd overgenomen door 'iets' waar ik geen controle over had, wat machtig is... wat een ander kind van haar ging maken.... haar zou kneden naar de maatstaven van andermans manipulerende macht, naar verwachtingen en overtuigingen die gebaseerd zijn op leugens en illusies! Het klinkt heel dramatisch misschien maar zo kwam het bij mij binnen. Ik voelde me machteloos en ontzettend verdrietig. Ik wist dat de puurheid en onbevangenheid van het kind dat ze was zou gaan verdwijnen, ook al zou ik nog zo mijn best doen, en dat ze langzaam maar zeker opgeslokt zou worden door het systeem,... dat ze gehard zou worden, dat ze gehersenspoeld zou worden... om straks te dansen naar de pijpen van een ander, een zeer machtig 'ander'. (Patricia)*

Ouders zijn beide zelf aansprakelijk en verantwoordelijk voor de kinderen die zij in het leven riepen. En dus ook voor hun taak om ze zelf op te voeden. Waren er vroeger leerboeken, lesmaterialen, computers etc.? Nee, de natuur gaf richtlijnen op basis van intuïtie en geweten die de ouders overbrachten op hun kinderen.

Waar zijn er nu nog ouders die hun verantwoordelijkheid kennen en nemen, niet hun kinderen weggeven aan een onderwijsstelsel, maar zelf hun kinderen thuis onderwijzen? Waar is er nu nog een vader en moeder die per dag minstens één uur tijd aan elk van hun kinderen besteden? Of een half uur? Waar zijn er nog ouders die hun kinderen de wetten van de natuur bij brengen? Die elke dag met hun kinderen in de natuur te vinden zijn? Waar is er nog een vader die elke avond in huis is en tijd heeft voor zijn vrouw en kinderen? Waar is er nog een moeder en vader die samen het kind naar bed brengen en gezamenlijk de dag afsluiten??

Verwondert u zich er dan nog over dat de samenleving al harder en egoïstischer wordt? Dat er zoveel gebroken gezinnen zijn?

-Wet van Gevarieerd en Gezond eten. De dieren in de natuur eten elke dag van allerlei verschillende soorten voedsel waarvan ze weten dat goed voor ze is. Dit doen zij om zodoende genoeg van alle soorten vitaminen en mineralen binnen te krijgen. Dus om gezond en sterk te blijven naar lichaam en geest. Eenzijdig eten gaat vervelen, ook voor je lichaam. Wij

mensen eten vaak veel te eenzijdig en drinken te weinig en verkeerd. Een mens bestaat voor ongeveer 80% uit water. Daarom is gezuiverd en gevitaleerd water de beste brandstof waarop wij lopen kunnen. De meeste mensen drinken de hele dag door koffie, thee en allerlei frisdranken waar geraffineerde suikers en allerlei zoetstoffen in zitten. Dit is één van de grote oorzaken van de vele ziekten die er vandaag de dag zijn. Een mens moet minimaal twee liter puur water per dag drinken, dus niet koffie, thee e.d. meegerekend. (zie: Je bent niet ziek, je hebt dorst! Van Dr. F. Batmanghelidj)

Wij hebben vandaag de dag in onze westerse wereld nog maar zéér weinig kennis van wat we nou wel en niet kunnen eten, van wat de natuur ons biedt. Wij hebben zéér weinig kennis van de geneeskrachtige werking van planten, bloemen en bomen. Daarom zien wij veel plantjes als onkruid die we te lijf gaan met de gif spuit. Er is weer onderzoek nodig zodat we weer weten wat we wel en niet kunnen eten uit de natuur.

Wij moeten weer leren rein te leven in woorden, daden, gedachten, handel, voedsel en drinken.

-Wet van Volharden. Deze wet zie je in de natuur aan de invloed die de wind heeft op veel planten en jonge bomen. Hoge dunne stengels of stammen blijven over eind staan, hoe moeilijk het ook voor ze is, toch weten ze weer terug te buigen en overeind te komen. Vooral bij rietstengels zie je dit heel mooi. Deze moeten soms erg diep buigen onder de druk van de wind, maar toch weten ze veelal te volharden.

Dit is een hele mooie wet voor ons mensen om, ondanks de tegenslagen die we soms ervaren op ons levenspad, toch de moed niet te verliezen en te blijven volharden, te blijven hopen en te blijven zoeken naar de weg die naar de innerlijke vrede leidt.

-Wet van Dienen of Wet van Betrokkenheid.

Een hond dient zijn baas, is betrokken bij zijn baas. Een paard voor een ploeg, dient de boer. Zo mogen wij een dienaar zijn van de Bron, voor de medemens en voor de ganse natuur. Wij zijn betrokken bij/met de Bron, medemens en de natuur. Laten we daar ook onze vreugde, voldoening en dankbaarheid uit halen. Zoals twee



vogels vol passie een nest maken en elkaar zo tot hulp dienen of zoals de mieren de koningin dienen, zo moeten de mensen ook elkaar helpen en betrokken zijn met elkaars levensomstandigheden. Tevreden zijn met wat we samen bereikt hebben. Dit tevreden zijn kan alléén waarlijk

tevredenheid geven als het dienen in overeenstemming met de natuurwetten geschied, dus niet gebaseerd is op eigen belang en eigen voordeel. (egoïsme)

Wij leven momenteel in een patriarchaal tijdperk d.w.z. dat de vrouw ondergeschikt gemaakt is aan de man. En dat zie je in vele huwelijken waar de man meent boven de vrouw te staan, wat zorgt voor scheve verhoudingen. In een huwelijk moeten vrouw en man leren elkaar te dienen zonder voorwaarden. Leren betrokken te zijn met elkaar en de kinderen. En dit dienen moet in balans zijn zoals bij een weegschaal de schalen in balans kunnen zijn. Er moet in een huwelijk niet een baas - knecht verhouding zijn, een knecht die zijn baas dient. Nee, samen dienen in zelfverloochening, overgave en onvoorwaardelijke liefde.

-Wet van Levensonderhoud. Deze wet vereist dat de mens 's zomers zijn voedsel verbouwd en inzamelt om zodoende de winter te kunnen overleven. Dieren die een winterslaap houden, doen dit ook. Wij moeten weer leren met de seizoenen mee te leven. 's Winters ander voedsel dan 's zomers. In de winter langere slaapnachten dan in de zomer.

-Wet van Zuurstof. Het is een onwrikbare wet die stelt dat mens en dier 21% zuurstof nodig heeft dat in de lucht zit die we inademen. Want zonder zuurstof kan een mens niet leven. Zorg daarom dat u voldoende zuurstof binnen krijgt door voldoende planten en bloemen in huis te hebben. Planten en bloemen zorgen voor zuurstof en zijn een positieve bron voor onze geest. Vandaag de dag zie je bij steeds meer mensen, steeds minder bloemen en planten in huis. Gevolg is dat de mens steeds meer vervreemd raakt van de natuur. Mensen hebben geen binding, ontzag en verwondering meer voor de schitterende structuur en prachtige bloemen die de natuur ons bied. Vele bloemen vertellen ons over de Fibonacci verhoudingen en de Gulden Sneeuw structuren. Ook kunnen wij in de bloemen, planten en kruiden vele geneesmiddelen vinden voor het menselijk lichaam. Helaas hebben wij hier nog maar zéér weinig kennis van.

-Wet van Illusie. Alles wat kunstmatig is, is onecht. Iets kan echt lijken, wat in wezen een illusie is. Iemand in de woestijn kan menen een oase te zien, wat bij nader inzien een optische illusie blijkt te zijn. Gezichtsbedrog of een optische illusie is iets wat het oog waarneemt, dat door de hersenen anders geïnterpreteerd wordt. U kunt 5miljoen euro op de bank hebben staan, maar als u vandaag naar de bank gaat om alles op te halen, zal blijken dat het er niet is. Het is een illusie te menen dat de bank al uw geld in een kluis heeft liggen. Geld is lucht!

-Wet van Samenwerken. Samenwerken met mensen kan alléén als beide partijen hun afspraken nakomen, als men elkaar vertrouwen kan. Samenwerken met medemensen en met de dieren. Samen planten, samen bouwen, samen oogsten, samen het geoogste nuttigen. Samen lachen, samen huilen. Samen gemeenschap, samen de kinderen onderwijzen en voeden, samen de Bron dienen. Het bij elkaar zijn van vrouw en man en samen dingen doen, zal meer voldoening geven dan dat de man vaak weg is om te werken voor luxe, mooie inrichting van huis of tuin, er vanuit gaande dat er een goed huwelijk is. Als er een goed huwelijk is, dan wil je toch zoveel mogelijk bij je partner en kinderen zijn? Zoveel mogelijk tijd en leven samen delen? Hoe kan het dan dat er tegenwoordig zoveel mannen de hele dag en vaak ook nog tot 's avonds laat aan het werk zijn? Is geld belangrijker dan het samenzijn? Wat een arm leven hebt u dan!

Deze wet zie je bij sommige dieren ook wel, bijv. een duivenpaar wat samen het kind voed of bij de mieren die samen een takje de mierenhoop op brengen.

-Wet van Emotie. Deze wet kent vele vormen om zich te uiten, o.a. door afkeer, haat, woede, huilen, wanhoop, schrikken, vrees, vreugde, sympathie, lust, verbazing, liefde, angst. Emoties zijn combinaties van gevoelens en gedachten die op hun beurt de drijfveer vormen voor een bepaald gedrag. Een gebeurtenis is neutraal, de mens creëert gedachten bij die gebeurtenis, gedachten creëren gevoel en dat uit zich in bepaald gedrag. Dit komt bij zowel mens als dier vrijwel automatisch tot uiting in een bepaalde vorm van gedrag. Deze emoties kunnen zich onbewust openbaren (bij schrikken) of bewust (het verdriet zien van een ander en dan zelf ook verdrietig worden).

-Wet van Doelbewust-leven. Het doel van de meeste dieren tijdens hun leven is; voortplanting, om zodoende aanwezig te zijn en te blijven voor de instandhouding van de natuur en voor de mensen. Wat is uw doel in het leven? Het doel dat veel mensen hier op aarde hebben is voortplanting, leven in zoveel mogelijk luxe, weelde, vakanties en feesten Trachten zoveel mogelijk materiele zaken in hun bezit te krijgen, ondertussen ook nog wat godsdienstig te zijn of helemaal niet en dat is dan hun leven. Ook uw leven? Wat is het wáre gelukkig makende doel in het leven? Het wáre gelukkig makende doel is: ontplooiing, groei, vooruitgang en ontwikkeling van het lagere en grovere niveau tot het hogere en fijnere niveau. Dus om de hoogste geestelijke ontwikkeling te bereiken, om het edelste karakter te krijgen (o.a. zachtmoedigheid, geduld, zelfbeheersing) en om de grootst mogelijke diensten te bewijzen aan de mensheid. Te komen tot een bewust

en levend besef van ons innerlijk, van ons wezenlijk één-zijn met de Bron van alle leven en macht. Vanuit die Bron te leven en de hogere leiding van die Bron te volgen, dat vormt het ideale gelukkige leven.

Zeker is voortplanting ook een onderdeel van het grote doel, maar dan wel in overeenstemming met al de natuurwetten.

-Wet van Genieten. Elk mens is in staat om ergens van te genieten. De ene daarvan, een andere weer ergens anders van. Van kleine dingen, grote dingen, een goed gesprek, een stralende dag, een lachwekkende opmerking, een dagje niets doen, enz. Elke dag is er wat iets waar we van kunnen genieten. Vanuit het genieten ontvangen we kracht, moed, hoop, blijdschap enz. Genieten van iets betekent in standaardtaal 'plezier aan iets beleven'. Dieren kunnen ook genieten. Van een boswandeling, een lekkere bout, een aai over hun kop, lekker zonnetje, modderbad, enz.

De vijf biologische natuurwetten van Dr. Hamer:

-De eerste biologische wet. De ijzeren Wet van Kanker, stelt dat elke ziekte veroorzaakt wordt door een shock (biologisch conflict) die de betreffende persoon geïsoleerd en onverwachts overvalt. De ziekte uit zich op psychisch, hersen- en orgaaniveau doordat er een noodprogramma optreedt. Het denken wordt dwangmatig, een orgaan verandert en alles stuurt aan op een oplossing van het biologische conflict. De inhoud van het conflict correspondeert met een uniek deel van de hersenen waar er als het ware een relais doorbrandt. Dat is te verifiëren met een CT-scan.

-De tweede biologische natuurwet is de wet van de twee fasen. Na een shock schakelt het lichaam automatisch over naar continu-stress ofwel de koude fase. Lost het conflict op dan treedt de tweede fase in, de genezingsfase ofwel warme fase, interessant is dat de meeste 'ziekteverschijnselen' pas optreden in de tweede fase!

-De derde natuurwet maakt duidelijk waarom er twee verschillende vormen van cel toename zijn: initiële cel toename, weefselvermeerdering als in een tumor, die wordt aangestuurd door de oude hersenen; cel toename in de genezingsfase is de reparatie van de eerste vorm en is geen tumor maar cel-wederopbouw in de grote hersenen.

-De vierde biologische natuurwet stelt dat de werking van schimmels, tbc, bacteriën (en virussen, als ze bestaan) uitsluitend in de genezingsfase werken en de genezing ondersteunen.

-De vijfde en laatste wet is het belangrijkste. Elke ziekte is onderdeel van een door de evolutionaire ontwikkeling verklaarbaar Zinvol Biologisch Speciaalprogramma van de natuur. Elke ziekte heeft een biologische zin!

(bron: Frontier grensverleggend magazine juni-juli 2012)

Wetten van de boven-natuur.

Wetten van de boven-natuur zijn wetten die de meeste dieren, planten en bomen niet kennen, maar die wij mensen wél (zouden moeten) kennen. Want het belangrijkste verschil tussen mensen en dieren is dat mensen de hoogst ontwikkelde prefrontale cortex hebben van alle schepselen. Wij zijn geen ongevoelige robots. Wij zijn geen dieren die onderling geen liefde ervaren kunnen zoals wij mensen dat kennen tussen vrouw en man. De prefrontale cortex is betrokken bij cognitieve en emotionele functies zoals beslissingen nemen, plannen, sociaal gedrag, impulsbeheersing, zelfbeheersing, zelfbewustzijn enz.

Wetten van de boven-natuur zijn wetten van liefde, rechtvaardigheid, waarheid, medeleven, mededogen, mededeelzaamheid enz. Wetten die in het hart liggen en dus geen egoïsme kennen of toelaten.

Nu volgen enkele wetten van de boven-natuur:

-Wet van het Huwelijk. Er is een inwendige en een uitwendige kracht die samenwerken om tot een huwelijk te komen, namelijk de liefde en de schoonheid. Door deze twee krachten wordt leven tot leven gebracht. Huwen is niet alléén een keus of een wilsdaad van de mens, nee, het is een natuurwet. Het is een drang die, als een vuur, in ons mensen niet te blussen is. Vrouw en man zijn als twee magnetische polen die elkaar aantrekken en elkaar nodig hebben. Het mannelijk-scheppend en het vrouwelijk-vormend element hebben elkaar nodig om nieuwe vormen voort te brengen, die de natuur behoeft om 'LEVEN' te doen voortduren. Elke vrouw en elke man verlangt naar die éne, naar die éne waar je in volledige overgave mee mag samenleven. Die éne die een deel van jou is en waar jij een deel van bent. Dat is je tweelingziel. De andere helft van jou. Alléén tussen tweelingzielen kan volledige overgave en harmonie zijn. Vele praktijkgevallen bewijzen dit. Deze tweelingzielen zullen ook nooit de behoefte hebben om gemeenschap met een ander mens te hebben omdat zij boven dit onzedelijk gedrag uit gestegen zijn. De meeste dieren hebben met 'Jan en alleman' gemeenschap, zo niet de tweelingzielen. De ganse natuur

werkt mede om deze twee van elkaar gescheiden helften, vroeg of laat weer samen te voegen. Wacht daarom op die samenvoeging.

Vanaf welke leeftijd is een mens geschikt voor een huwelijk? Lichamelijk is de mens rond de 13-14 jaar al in staat om gemeenschap te hebben. Vandaag de dag is het in onze westerse cultuur normaal dat men trouwt vanaf ongeveer het 18e levensjaar. Is men dan ook al geestelijk volwassen en in staat om keuze te maken voor een levenslange verbintenis met een partner?

Nee, zéér zeker niet! Uit wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat de hersenen (prefrontale cortex) pas volledig volgroeid is rond de 25e levensjaar. Vanaf die leeftijd is een mens fysiek volledig uitgerust om zijn keuzes grondig te overdenken en de lange termijn gevolgen ervan te overzien en zodoende de juiste beslissingen te nemen. Jonge mensen van voor de 25e levensjaar zijn daar niet toe in staat, dit blijkt wel uit de vele praktijkgevallen van jonge mensen die verkeerde keuzes maken. Dit betekent niet dat jonge mensen minder intelligent zouden zijn, integendeel zelfs. De bijbel zegt dat de jeugd en de jonkheid, ijdelheid is (Pred. 11:10). Iedereen die terug kijkt op zijn jeugd, moet toegeven dat hij bepaalde zaken verkeerd gedaan heeft of nu anders zou gedaan hebben.

-Wet van Geven en Ontvangen. Geeft en u zal gegeven worden. Alles wat we geven (loslaten), mogen we ook weer ontvangen of er zelfs iets beters voor terug krijgen. Liefde is uitstralen van warmte, aandacht, medeleven en vertrouwen. De wereld zegt: "Het is in de liefde geven en nemen". Maar de ware liefde kan alléén maar uitstralen en ontvangen. Liefde kun je niet weggeven en kan ook niet nemen. Nemen is een onvriendelijk woord. Iets nemen, iets pakken, iets pikken, zelf je hand ergens naar toe uitstrekken. Ontvangen is een veel vriendelijker woord. Ontvangen veronderstelt dat je jouw handen op houdt en wacht wat je gegeven wordt. Je wacht tot je liefde krijgt. Je kunt liefde niet pakken bij de ander. Dus: uitstralen en ontvangen. Dieren kennen deze wet niet. Een dier zal niet het voedsel wat het krijgt aan een ander dier geven. Dieren zijn eigenlijk erg egoïstisch.

-Wet van Zachtmoedigheid. Zachtmoedigheid is één van de mooiste woorden in ons taalgebruik. Het woord laat zo mooi zien dat zachtheid moed vraagt. Een ander woord voor zachtmoedig is zachtaardig, d.w.z. zacht van aard te zijn. Het is heel makkelijk om hard te zijn voor jezelf en de buitenwereld, maar zacht zijn voor jezelf en de buitenwereld vergt heel veel moed. Zacht zijn wordt al gauw geassocieerd met over je heen laten lopen of een watje zijn, niet voor je eigen belangen durven opkomen. Maar zachtmoedigheid is juist kracht. **Geestelijke volwassenheid is niet af te**

meten in kracht, geweld of stemverheffing, maar in zachtmoedigheid.

De kracht dat je ondanks je zachtheid niet gekwetst kan worden, dat anderen geen misbruik van je kunnen maken omdat je zelf de controle over jezelf kan behouden. Zachtmoedige gedachten produceren zachtmoedige acties, net zoals agressieve gedachten aan de bron liggen van agressieve daden.

Zachtmoedigheid is een deugd die te leren is maar wel veel moed vraagt. Zachtmoedigheid is te leren door jezelf te verloochenen en vanuit je hart te leven. Het hart is liefde, is zachtmoedig. Alléén een zachtmoedig hart kan zachtmoedige woorden, daden en gedachten geven. Zachtmoedigheid of zachtaardigheid is iets dat in onze huidige maatschappij niet past. Het karakter van een peuter is over het algemeen genomen zachtaardig maar wordt hard gemaakt door de ouders en omstanders. Op jonge leeftijd wordt de kinderen al geleerd dat ze hard moeten worden. Ze moeten hard worden om zich tussen leeftijd genoten te kunnen handhaven. Ze moeten hard worden voor als ze op latere leeftijd de maatschappij in moeten. Ze moeten hard en stoer worden, vooral de jongens. Zachte watjes en doetjes kunnen we in de maatschappij niet gebruiken. Maar waarom? Waarom moet een kind hard worden? De wereld is al vol met harde mensen, laten we daarom vanaf nu niet langer onze kinderen ook hard maken maar ze leren zachtmoedig te zijn.

Zachtmoedigheid is een belangrijk onderdeel van oprechte liefde. Zachtmoedigheid is; jezelf kunnen verplaatsen in een ander. *De liefde is geduldig en vriendelijk; de liefde is niet afgunstig, zij praalt niet, zij verbeeldt zich niets. Zij gedraagt zich niet onfatsoenlijk, zij zoekt zichzelf niet, zij laat zich niet kwaad maken en rekent het kwade niet aan (1Kor. 13:4-5).* De Bijbel hecht grote waarde aan zachtmoedigheid. Jezus zelf verwoordde het als volgt: *Gelukkig die zachtmoedig zijn, want zij zullen het aardrijk beërven (Matt. 5:5).*

-Wet van Leven en Laten Leven. Eerbied en respect voor het leven van andere mensen, dieren, planten en bomen. Dan ga je geen beest meer slachten om zo maar je menselijke vraatzucht te bevredigen. In de tien geboden staat: Gij zult niet doodslaan. Dit geldt voor alles wat leeft want er staat geen sterretje naast dit gebod dat zegt: tenzij je op vier poten loopt of vacht, veren, hoorns, snavels of kieuwen hebt. Dus voor een mens geldt dat je niet mag doden. Heel onze innerlijke natuur komt in opstand als het de opdracht krijgt om een mooi geitje of lammetje te doden en te slachten. Als u bij een klein kind wat in een wieg ligt een klein konijntje zet en een appel legt, waar zet het kind dan haar tanden in? Waarom moeten wij zo nodig

dieren doden en het lijk opeten? Heeft de Bron niet genoeg andere dingen gegeven waar wij ons mee kunnen voeden? Groenten, vruchten, zaden en noten zijn voldoende om te kunnen overleven. Vlees (vlees is een ander woord voor: een stuk lijk of aas) is niet noodzakelijk. Een mens is geschapen als een herbivoor en niet als een omnivoor of carnivoor. Een herbivoor is een



planten en zaden eter. De lengte van onze darmen zijn ongeveer 7 tot 10 keer de lengte van ons bovenlichaam. De lengte van een omnivoor (vleeseters zoals: tijgers, leeuwen en beren) zijn slechts 3 tot 6 keer de lengte van hun romp. Ze hebben een kort darmkanaal zodat ze snel ontbindend en rottend dierenvlees kunnen verwerken. Menselijke darmen zijn te lang voor vlees waardoor het al gaat ontbinden als het nog in het lichaam zit. Laten we ophouden met dieren kweken en doden voor hun vlees, pels of veren. Ieder mens was ooit een dierenliefhebber en voorstander van dierenrechten. Ieder mens was een vriend van het koninkrijk der dieren, toen wij kinderen waren. Wij waren toen vol ontzag en bewondering voor dieren. De smaak voor vlees kregen we toen we het vlees door onze ouders in onze mond gedouwd kregen. Laten we dus ophouden mensen en dieren pijn te doen, kwetsen, beledigen of vernederen. Geen proefdieren meer. Geen abortus of euthanasie meer. Nee, leven en laten leven wordt dan het hoogste doel. Want wat leeft kan een doel verwezenlijken. Wat leeft kan een steentje bijdragen aan de samenleving en tot eer van de Bron. Wat dood is, is dood en doet niets meer. (voor meer informatie over het eten van vlees, kaas, melk en eieren, zie: <http://www.pentahof.nl/Brochures/602-Vlees,kaas,melkeneieren.pdf>)

In tijdperken van cultuur zou geen enkele Godgewijde priester het in zijn hoofd halen zich te vergrijpen aan het leven van enig dier, daar het leven als 'goddelijk' werd beschouwd en derhalve 'heilig' was. Vandaar dat alle mensen in cultuur tijden vegetarisch leefden (J en M Henschel).

-Wet van Liefde. De natuur wetten zijn Liefde. Deze wetten zijn er ter bescherming van de mens. Zonder liefde geen leven. Zonder wetten, ontstaat de chaos. Liefde is dé grote schat die men hier op aarde verkrijgen kan. Liefde in een huwelijk vereist overgave en zelfverloochening. Zonder deze twee zaken kan er geen liefde zijn en dus geen gelukkig huwelijk. Hulpvaardigheid en vriendelijkheid zijn uitdrukkingen van liefde. Het is de liefde in werking. Wie lief heeft, kan liefde terug verwachten. Daarom is

het van belang **al** het Levende lief te hebben. Het is de liefde die in staat is om mensen te verenigen, om hen heel te maken en te vervullen. Liefde ziet gelijkenissen.... angst de verschillen. Ware liefde ligt niet in uiterlijkheden. Het slachten van dieren, ook voor voedsel, druist in tegen de Wet van Liefde. Bedenk u maar eens hoe u zelf aan het leven hecht. Dat doet ieder levend wezen. Denk aan het wondermooie bouwwerk wat de Schepper van de natuur heeft samengesteld tot in het kleinste schepsel, dat wij onnodig als voedsel misbruiken.

De wet der Liefde en der Rechtvaardigheid is de grondslag der Schepping, de grondwet van het ganse heelal en deze is niet te ontduiken.

-Wet van kosmische Harmonie. Alle verschijnselen in de natuur, staan in verband met de kosmische elementen. De zon, maan, sterren en al de andere planeten, hebben invloed op ons dagelijks leven. Aan ons de taak om deze invloed harmonisch te laten inwerken op ons dagelijks leven. Wij mensen hebben daar het verstand voor gekregen.

Volgens de antieke wijsgeren berust alles wat waar, goed en schoon is op harmonische verhoudingen, welke geworteld zijn in de Wet van kosmische Harmonie. Deze wet steunt op het beginsel dat het vrouwelijke element (vormend) met het mannelijke element (scheppend), gelijk positieve en negatieve polen in gelijkwaardig-verschillende verhouding tot elkaar behoren te staan voor het scheppen en handhaven van het natuurlijk evenwicht in alle levensverhoudingen en levensomstandigheden. De Chinezen drukten dit uit in de symboliek van het Yin en Yang. De Israëlieten drukten dit uit in de symboliek van de twee zuilen Yakin en Boaz, die de tempel, als een symbool van het Goddelijk volmaakte, droegen. In de wet van kosmische harmonie zijn alle kosmische maten en verhoudingen vervat. Denk aan de Fibonacci reeks en de Gulden Snede.

-Wet van Wederkerigheid. Wat gij niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet. *Alle dingen dan, die gij wilt dat u de mensen zouden doen, doet gij hun ook alzo; want dat is de Wet en de profeten (Matt. 7:12).* In het seksuele leven tussen een vrouw en een man is het een aftasten en ervaren hoe de ander behandelt wil worden.

-Wet van wederzijdse Hulpvaardigheid. Wie hulp geeft, kan hulp terug verwachten. Dus handelen gelijk de barmhartige Samaritaan. En niet hoogmoedig de hulpbehoevende voorbij lopen.

-Wet van wederkerig Dienstbetoon. Eigen welzijn staat altijd in verband met het welzijn van het grote geheel. Elkaar dienen betekent het grote geheel dienen. Egoïsme past hier niet.

-Wet van Verzoening. Verzoening is alléén mogelijk bij oprecht berouw, bij het vragen om vergiffenis. Dan kunnen bepaalde zaken vergeven worden, eerder niet. Het vragen van vergeving is voor veel mensen er moeilijk omdat ze dan moeten bukken en bekennen. en bekennen doet de hoogmoedige mens niet graag. Maar gelukkig de mens die kan bukken en vergeving kan vragen.

-Wet van Mededogen. Deze wet houdt in dat jouw hoogste goed of welzijn en het hoogste goed of welzijn van anderen, één en hetzelfde zijn. Een mededogende samenleving helpt mensen bij het nastreven van lichamelijke, emotionele en mentale gezondheid en welzijn. Deze wet uit zich in het verlangen voor anderen te zorgen, vrijgevigheid en onzelfzuchtigheid zijn de twee positieve kwaliteiten die met deze wet verband houden. De vrucht van de werking van deze wet is de samenwerking van mensen onderling. Mensen werken met elkaar samen omdat ze zich als broeders en zusters met elkaar verbonden voelen. Vrijwilligerswerk is iets wat voort komt vanuit de werking van deze wet.

-Wet van de Eenzaamheid. Deze wet is er voor een mens om in te keren tot zichzelf en tot nadenken te brengen over zijn leven. Een tijd om al zijn overtredingen en misstappen (zonden) te overdenken en te leren luisteren naar de stem van het geweten. Te luisteren naar de stilte. In onze huidige wereld wordt de stilte zoveel mogelijk weggedrongen door de radio en de muziekindustrie. Vele mensen kunnen niet meer tegen stilte en dragen altijd een radio bij zich. Een grote leermeester heeft eens gezegd: "In de eenzaamheid en in de stilte worden grote dingen geboren." De weg van eenzaamheid is pijnlijk, maar tegelijkertijd bevrijdend. Bevrijdend van vele onnuttige, vergankelijke en voorbijgaande zaken. Het brengt je tot je diepste Zelf. En daar leert men zomin mogelijk 'schatten' op aarde te verzamelen maar dat het zinvoller is om de geestelijke groei zoveel mogelijk te bevorderen. Vele bijbelse figuren hebben ook een periode van eenzaamheid door gemaakt bijv. Mozes, Jozef, David, Daniël, enz. Dit waren leer periodes voor hen, waardoor ze later bekwaam waren voor grote taken.

Een wet die verbonden is en gelijk volgt op deze wet van de Eenzaamheid is de:

-Wet van het Loslaten en Overgave. Deze wet veronderstelt dat een mens alle zaken leert los te laten en overgeeft aan de besturing van de Bron en leert te leven in het NU. Wij mensen willen graag alles zelf regelen, plannen en in de hand houden. Wij willen zelf onze levensloop bepalen, menend dat wij precies weten wat het beste voor ons is en waar we het

gelukkigst van worden. Loopt het eens een keertje anders als dat wij gepland hadden, dan raken we in de stress en proberen met alle macht toch de zaken naar onze hand te zetten. Wij menen ook zelf een partner te kunnen kiezen en daarmee te kunnen trouwen op een tijdstip wanneer wij dat zelf willen. Wij menen ook zelf kinderen op aarde te kunnen zetten wanneer ons dat uitkomt en hebben geen benul van kosmische inwerkingen, begrippen en tijdstippen. Zelf doen, alles zelf bepalen, dat willen we! Maar wat een vergissing! Wij moeten leren die eigen wil los te laten, onszelf te verloochenen en over te geven aan de Bron en hun natuurwetten. Die Bron weet exact wat het beste voor ons is.

-Wet van schaamte. Schaamte is een onaangename psychosociale emotie waarvoor de angst om door anderen misprezen of zelfs niet meer door de groep geaccepteerd te worden bepalend is. Schaamte is een pijnlijke emotie veroorzaakt door bewustzijn van schuld, tekortkoming of ongepastheid. Degene die zich schaamt, heeft niet zozeer iets verkeerd gedaan, maar ervaart dat hij of zij niet goed is. Hij of zij durft anderen niet onder ogen te komen, en is daarmee opgesloten in de kerker van de eigen eenzaamheid. Het akelige van schaamte is dan ook dat het ons vaak leidt naar isolement. Wij leren ons te schamen voor onze lichamelijke schaamdelen. Tegenwoordig wordt de schaamteloosheid al groter en groter. Men kleed zich steeds schaamtelozer, bijna alles mag gezien worden door 'Jan en alleman'.

En ongetwijfeld zullen er nog veel meer natuurwetten zijn. *Het is aan ons, die wetten te ontdekken. Daartoe hebben we ons verstand, onze intelligentie. Kennen we de wetten, dan kunnen we er aan gehoorzamen en de weldadige gevolgen oogsten, die altijd samengaan met het nakomen der wet; we kunnen ook - wetend of onwetend, opzettelijk of onopzettelijk - in gebreke blijven ze na te komen, we kunnen ze geweld aandoen en dan zullen we lijden door de gevolgen, zelfs kunnen deze ons leven breken (Ralph Waldo Trine).*

Ook al heb je geen Bijbel, Koran of enig ander boek. Als je naar de natuur kijkt zie je dat alles volgens bepaalde orden, regelmaat, cyclussen en wetten verloopt. Al de hierboven genoemde wetten zijn verweven in ons lichaam en leven. Het leven in gehoorzaamheid aan al die wetten, dát geeft vrede en geluk. Dát maakt een mens waarachtig gelukkig en vrij. Een leven

zonder de natuur en haar wetten, zal leeg zijn. Wij kunnen dat wel willen opvullen met allerlei materialistische goederen, werk, feesten, vakanties, geld, luxe en genot. Maar dat alles zal vroeg of laat leeg laten omdat er geen liefde in is. Weet dat liefdeloosheid, één van de ergste dingen is die een mens kan overkomen. Want een mens is geschapen vanuit Liefde, instaat om lief te hebben en genegen om liefdevol behandeld te worden.



Maar je mag toch wel genieten van het leven? Zeker! Maar wat is genieten? Geeft de natuur niet genoeg om te genieten? Geeft de natuur ons niet het wáre genieten? Doordat wij vervreemd zijn van de natuur, kunnen wij niet meer genoeg van Haar genieten en zijn we het genieten buiten Haar gaan zoeken.

De natuur heeft altijd het beste met ons voor, zo wij het maar zagen en naar haar wetten leefden. **De natuur vertelt ons exact, tot in de details, en is ten alle tijden waarheidsgetrouw, hoe wij behoren te leven.** Daar hebben we geen boeken of iets dergelijks voor nodig. En zo was het hoe of Abraham leefde. Zonder kerk, dogma's, Bijbel enz. Abraham leefde dichtbij en in harmonie met de aarde (Moeder) en met de lucht, zon, maan en sterren.

De natuurwetten zijn een goddelijke ordening, wie daaruit leeft behoeft geen andere wetten, want hij vervult Gods wil. (Jakob Boehme)

Er is nergens zoveel verdeeldheid als in de religie. Wat door de ene kerk, gemeente of genootschap als waarheid in een dogma wordt vastgelegd, wordt door de andere kerk bestreden. Wie of wat kan ons dan leren wat waarheid is? Dat kan alleen de natuur. De natuur laat ons zien, d.m.v. wetten, hoe of wij gelukkig en in harmonie kunnen samenleven met onze Vader, Moeder en al de levende schepselen. De natuur verkondigt al eeuwenlang dezelfde onwrikbare wetten, die zo mooi en goed in elkaar zitten dat ze altijd het beste voor hebben met alle levende schepselen.

De laatste grond voor het ware geloof kan niet de Bijbel als boek zijn, want dan komen wij tot dogmatisme, intellectualisme of biblicisme. En ook niet alleen de Geest, want dan komen wij tot mysticisme en subjectivisme. Wij hebben Geest en Woord nodig! En dat Woord is groter dan de Bijbel, want de ganse natuur spreekt van dit Woord in al haar schoonheid, wetmatigheid en geometrische vormen (PF v.d Meer sr.)!

In alles leeft en heerst een eeuwige wet. De alles besturende wet berust noodwendig op een alles doordringende, geestkrachtige, levende, zelfbewuste en dus eeuwige Eenheid. Deze Eenheid is God. Alles is voortgekomen uit de Goddelijke Eenheid, uit God en heeft zijn oorsprong in de Goddelijke Eenheid, in God alleen. God is de enige bron van alle dingen. Alles leeft en is in en door de Goddelijke Eenheid, in en door God. Alles bestaat slechts door de goddelijke uitstraling, die er in leeft (Friedrich Froebel).

Heel de schepping vormt een wondervolle symfonie, zowel in de orde der begrippen en van de geest, als in die van de stoffelijke wezens. Alles staat met elkaar in verband en is aaneen geschakeld door een onverbreekelijke onderlinge samenhang, die zijn oorsprong heeft in de Godheid. Deze is opperste Harmonie en omdat wij zijn geschapen naar God's beeld, daarom leeft het begrip en gevoel voor harmonie in ons. Alles wat bestaat is levend en beziel, want alles hangt samen en is verbonden (Johann Keppler).

Het is van belang in het leven om bewust in het leven te staan. Dit bewuste leven is niet mogelijk zonder kennis van wetten waarop het evenwicht in de natuur, het mensdom en de kosmos berust. Leven we onbewust? Dan verstoren wij de orde der natuur, waarvan disharmonie het gevolg is, die overgaat tot chaos en eindigt in ondergang.

Handelen overeenkomstig de goddelijke Orde drukte men in de oudheid uit door de term 'fas', alles wat in strijd was met de goddelijke Liefdewet noemde men 'nefas' en werd als zonde beschouwd. Iemand zondigde dus wanneer hij in strijd met de goddelijke wetmatigheid (geboden) handelde. M.a.w. hij overtrad de voorschriften der natuur en verstoortte het natuurlijke evenwicht der dingen. De chaos te midden waarvan wij thans leven, is hiervan het gevolg. Willen wij nu komen tot harmonische toestanden op de wereld, dan dient ieder mens te weten hoe hij onder bepaalde omstandigheden heeft te handelen om harmonie te scheppen. Dan mag er niet langer luk-raak worden gehandeld, doch iedere daad behoort 'bewust' van de gevolgen te worden verricht (J en M Henschel).

Houden we geen rekening met de natuurwetten? Dan is het gevolg; watervervuiling, luchtverontreiniging, bodembederf, overstromingen, aardbevingen enz. Houden we geen rekening met de wetten die gelden voor het geslachtsleven? Dan is het gevolg; zieke, zwakke, gebrekkige, onbewuste kinderen en grote mensen, kortom: degeneratie.

Het gemeenschapsleven tussen vrouw en man, is ook aan bepaalde wetten gebonden. Al de hiervoor genoemde wetten laten u zien dat er wel degelijk

wetmatigheid is op het gebied van de voortplanting. Als u goed kijkt en nadenkt, dan zult u beseffen dat al de hiervoor genoemde natuurwetten, gekoppeld zijn aan het gemeenschapsleven tussen vrouw en man. En deze wetten der natuur zijn wetten Gods. Uit liefde alleen, uit liefde voor het nog ongeboren kind, zal men de heiligste natuurdaad dienen te verrichten in overeenstemming met de natuurwetten om zo sterke, edele en gezonde kinderen voort te brengen.

Helaas weten onze geestelijke en culturele leiders van deze natuurwetten niets meer af en bijgevolg zien we hoe ondanks alle professorale en doctorale geleerdheid, de ziekenhuizen, klinieken, inrichtingen en gestichten worden overstroomd met kinderen van wie hun geboorte niet in overeenstemming met de natuur is verlopen. Daarom is één van de meest noodzakelijkste dingen waarvan de huidige generatie zich moet bewust worden: **dat de natuur het niet ongestraft toelaat dat wij haar wetten overtreden.** Evenzo dat de natuur het voorschrijft dat niet alleen mannelijke en vrouwelijke wezens zich moeten verenigen ter voortbrenging van nageslacht, doch tevens dat het in hoge mate afhangt van de verhouding waarin beide tot elkaar staan, zo mede van het tijdstip waarop de bevruchting plaats vindt, of er vol- of minder-waardige wezens voort gebracht worden. In zijn boek "De zelfmoord der mensheid" zegt dr. H W Teupken terecht: *"terwijl de natuur er naar streeft om het minderwaardige uit te roeien, handelt de mens precies tegengesteld. Want de daden van de mens leiden naar degeneratie, geestelijk zowel als lichamelijk. Niet alleen roepen zij veel soortgenoten in veel te grote aantallen in het leven, waardoor het natuurlijk evenwicht wordt verbroken en het mensdom geteisterd door periodiek uitbreken van oorlogen en epidemieën die het verbroken evenwicht moeten herstellen, maar door rooibouw wordt ook de bodem uitgeput en ontstaat ontbossing erosie, waardoor kostbare teel-aarde in de zee spoelt en het te bebouwen oppervlak der aarde regelmatig afneemt, waardoor de voedsel opbrengst steeds geringer wordt en de hongergrens zich meer en meer uitbreidt, als gevolg waarvan het merendeel der thans levenden ondervoed is en toekomstige geslachten van gebrek moeten omkomen"*.

Er kan slechts sprake zijn van liefde in hogere zin, als aan al deze bovengenoemde wetten en voorwaarden wordt voldaan. In alle andere gevallen kan er slechts sprake zijn van inbeelding, hartstocht, zinnenlust, of eigen-liefde, die geen van alle een duurzame grondslag bieden voor geluk en wederliefde. Want hier overheerst de begeerte naar bezit, genot,

machtswaan, ijdelheid en eerezucht, waarvan een mens nooit gelukkig kan worden en waarop de meeste huwelijken stranden. Ware liefde is in diepste wezen; het volbrengen van de Wet, waaraan men eigen wensen en verlangens heeft ondergeschikt te maken. Wij moeten leren weten en alle weten berust op Wetten.

Het is niet voor niets dat er geschreven staat: De Liefde is de vervulling van de wet. Ook de geslachtelijke liefde is aan wetten gebonden en waar deze wetten veronachtzaamd worden, kan er slechts sprake zijn van hartstochten. Worden deze wetten in acht genomen, dan zal men de hoogste uitdrukking van liefde op aarde leren kennen.

Bent u van mening dat het bovenstaande, aangaande het houden van al de levenswetten, te ver gezocht is? Bent u van mening dat deze wetten afgeschaft zijn? Vervuld zouden zijn? Denkt u het recht te hebben om al deze wetten te kunnen veronachtzamen? Denkt u met de natuur een spelletje te kunnen spelen? Wenst u zich niet te onderwerpen aan deze wetten? Meent u zich tegen deze natuurwetten te kunnen verzetten? Bent u van mening dat het niet de hoogste tijd is voor een (seksuele) reformatie? Gaat het u alles veel te ver? Kijkt u dan maar om u heen in de wereld en in uw gezin (familie), wat het niet houden van deze wetten, te weeg brengt! *Het heil is ver van 't goddeloos geslacht, dat gans vervreemd van deugd en reine zeden, den inhoud van Uw wetten niet betracht (Ps. 119:78).* Dat er tegenwoordig bijna geen gezonde mensen en geordende gezinnen meer zijn, dat de kinderen in zonde worden ontvangen, dat vele mensen sterven op een onnatuurlijke wijze, hetzij door oorlog, moord of ziekte, moet uit eindelijk worden toegeschreven aan het verlaten van al de natuurwetten waardoor de onreine geesten (demonen) en seksuele hartstochten, vrij spel hebben. Wat goed is, is in overeenstemming met de natuurwetten en Gods wil. Wat kwaad is, is hiermede in strijd. Wie de natuurwetten overtreed, moet de gevolgen hiervan vroeg of laat zelf dragen. Zonder natuurwetten is er geen cultuur, samenleving, orde, vrede, rust en blijdschap mogelijk. Wie met de natuurwetten meent te kunnen spelen, zal vroeg of laat zelf een speelbal van de natuur worden! Wie de Bron verlaat, heeft smart op smart te vrezzen. Wie de natuurwetten verlaat, heeft ziekte, ongelukken of tegenspoed te vrezzen.

Wij weten niet meer wat leven is en inhoud. Wij hebben geen ontzag, verwondering en eerbied voor het leven van mensen, dieren en planten. Wij zien en beseffen niet meer de Goddelijke oorsprong van het leven. Zien de

Bron niet meer als de Bedenker en Schepper van leven. Ons is eeuwenlang een verkeerd en misleid Godsbeeld voorgehouden van een God als Vader met een lange baard die ergens hoog in de hemel op Zijn troon zit. En de Moeder? Die kennen we niet, daar kregen we niets over te horen. Wel zou die Vader nog een Zoon gehad hebben. Zonder Moeder? Door dit verdraaide onnatuurlijke Godsbeeld kunnen wij nu, zonder excuus te maken, dieren verhandelen, doden, slachten en vervolgens het dode aas opeten. Daarom kunnen wij nu zonder excuses ongeboren kinderen in de moederschoot vermoorden. Daarom kunnen wij nu oudere van dagen dodelijke injecties geven. Daarom kunnen wij nu hele oerwouden omhakken en de lucht vervuilen. Dit alles omdat wij de Goddelijkheid van onze Moeder, van leven, niet meer zien en beseffen. Dit alles omdat Moeder aarde geen rechten heeft in ons hedendaags rechtssysteem.

Wij zien de natuur als een mechanisch iets. Wij zijn volledig losgeraakt van de Bron, van onze Oorsprong. Wij zijn zeer ver van de natuur af komen te staan, vooral van de boven-natuur. Het samenleven en werken in harmonie met de natuur, zijn we ontgroeid. Wij hebben de natuur ingewisseld voor de techniek. Wij leven dichterbij de techniek, dan bij de natuur. Vroeger speelden de kinderen in en met de natuur, tegenwoordig met computerspelletjes en plastic speelgoed e.d. Vroeger gebruikte we onze benen om ergens te komen, nu gebruiken we milieu vervuilende auto's, treinen en vliegtuigen om te reizen. Vroeger leefden de mensen met de dieren onder één dak, tegenwoordig vinden we dat smerig want ons huis moet schoon zijn. Vroeger liepen de mensen op blote voeten rond over de aarde waardoor ze contact hadden met de aarde, tegenwoordig kennen we dat niet meer en hebben we schoenen, klompen of laarzen aan. Vroeger lieten alle mannen hun baard en hoofdharen groeien, tegenwoordig scheren de meeste mannen zich kaal of knippen ze de zaak netjes en strak in model volgens de mode.

Ziet u nu dat wij heel het evenwicht in alle rijken der natuur, door de eeuwen heen, grondig ontwricht en verstoord hebben? Ziet u dat heel het evenwicht in het menselijk lichaam ernstig verstoord is waardoor degeneratie het gevolg is? Laten wij nu een aanvang nemen met een einde te maken aan de al zwakker wordende mensheid. Laten wij een reformatie doorvoeren in ons leven, hoe pijnlijk die ook mag wezen.

Één van de moeilijkste dingen voor de mens om te doen is om toe te geven het bij het verkeerde eind gehad te hebben. Nog moeilijker is het voor een mens om z'n verkeerde gewoontes te veranderen. Maar gelukkig de mens die zichzelf kan vernederen en misstappen kan toegeven.

Hoe kunnen we weer harmonische huwelijken en gezonde sterke kinderen verkrijgen? Op deze vraag is slechts één antwoord mogelijk; of wij het willen of niet, **ons hele leven zal in overeenstemming gebracht moeten worden met al de Goddelijke wetten van de natuur zowel als van de boven-natuur.** De oorzaak van alle ellenden zal bij de wortel aangepakt moeten worden. Die oorzaak is: **dat de geboorte van de mens in strijd met de wetten der (boven)natuur geschied!**

Waar al deze wetten worden geëerbiedigd, daar zal geluk, gezondheid, regeneratie en harmonie zijn. *De wet van JHWH is volmaakt, zij verkwikt de ziel, zij is kostelijker dan fijn goud en zoeter dan honing (Ps.19:8+11).* Geluk is de vrucht van een geordend leven, in overeenstemming met de orde-wetten der natuur. En denkt u dat de natuur kan liegen of veranderen? Mensen kunnen liegen en fouten maken, schrijvers kunnen liegen, bijbelvertalers kunnen liegen, maar de natuur kan niet liegen omdat de Bron de natuur is en de natuur is de Bron. Er zijn uiterlijke (door mensen gemaakte) wetten en innerlijke (natuur) wetten. Deze innerlijke wetten liggen in het hart en het is het geweten die ze een mens bekend maakt. Wijsheid is niets anders dan toegepaste kennis van deze innerlijke natuur wetmatigheid. *De wijsheid is het voornaamste; verkrijg dan wijsheid, en verkrijg verstand met al uw bezitting (Spr. 4:7).* Zowel de uiterlijke als de innerlijke hebben inhoud. Maar waar de uiterlijke wetten afwijken of in strijd zijn met de innerlijke wetten, verliezen de uiterlijke hun wezenlijkheid en waardigheid.

Het onderhouden van al deze, van levensbelang zijnde, wetten is een demonstreren van de liefde voor onze Moeder en Vader. Er wordt in de kerken wel uit volle borst gezongen: "Geloofd zij God met diepst ontzag". Maar wie heeft er nog werkelijk ontzag voor Hen? Wie heeft er nog ontzag voor Hun wetten? De Bron is gisteren en heden en altijd dezelfde. Hun wetten veranderen niet, kunnen niet veranderen. Leert deze wetten en leeft ze na! Dan zult u weten, zien en leven!

Wij bidden vaak: "Uw wil geschiedde!" Wat is Gods wil? Gods wil zijn de natuurwetten. De Bron wil dat wij leven in overeenstemming met de natuurwetten tot eer van de Bron en tot heil en welzijn van onszelf, de samenleving, planten, bomen en de dieren.

*God zal Zelf zijn Leidsman wezen,
leren hoe hij wand'len moet (Ps. 25:6)*

De natuurwetten zullen ons leiden en leren hoe of wij wandelen moeten om zodoende een gelukkig leven te verkrijgen voor onszelf, de medemens, de dieren, planten en de ganse kosmos.

De schapen horen de stem van de Herder. Wat is die stem anders dan de stem van de natuurwetten die ons vertellen hoe of wij leven moeten?

Heel het evenwicht in alle rijken der natuur hebben wij eeuwenlang grondig verstoord en volgens het goddelijk Recht zijn wij gehouden de verstoorde Harmonie te herstellen. Daartoe staan ons twee wegen open. Vrijwillig afstand doen van een verkeerde levenshouding, die ongeluk, strijd, en lijden over ons brengt, ofwel door te volharden in ons egoïstisch en door hartstocht verblinde gedrag, het moment bespoedigen waarop de mensheid haar eigen graf delft (J en M Henschel).

We moeten iets doen! De wereld is vol degeneratie en de wolk van degeneratie wordt steeds donkerder en breid zich steeds meer uit over de mensheid. Het is hoogst noodzakelijk het opgroeiende geslacht de wetten van de natuur bij te brengen zodat allerlei degeneratie verschijnselen zoals: kanker, reuma, tbc, hart en vaatziekten, geslachtsziekten, gehandicapten, geestelijk gestoorden, ziekten van Down e.d., egoïsme, ijdelheid, hoogmoed enz, voorkomen kunnen worden. Laten we een eind maken aan de dwaze gedachten als zouden deze ziekten tot de ‘normale’ dingen van het leven behoren. **Dit is absoluut niet waar.** Degeneratie van het menselijk ras is een natuurlijk gevolg van het feit dat vrouwen en mannen gemeenschap met elkaar hebben, zonder acht te slaan op de wetten waaraan dit gemeenschapsverkeer van nature is onderworpen.

Wij bewandelen al eeuwenlang de weg van degeneratie en doen alsof er niets aan de hand is, wie heeft de moed en kracht om terug te keren en de weg van regeneratie in te slaan?

Het is de hoogste tijd om de handen ineen te slaan en samen ons leven in overeenstemming met de wetten van natuur en boven-natuur te brengen, voordat deze zich op ons zullen wreken. Gelijk in het verleden al eens gebeurd is met de zondvloed. Ga niet langer door met onnatuurlijke daden, tradities, gewoontes en gedachten. Begin bij uzelf en wees een voorbeeld voor uw kinderen en uw naaste!!

Doe iets!

De heiligheid van de seksuele daad,
is nog lager verworden dan dat het bij de dieren vergaat.
De degeneratie gevolgen kwamen alzo op ons pad,
was dat zoals God het bedoeld had?

Nee, regeneratie dat was Gods plan met het leven,
daartoe heeft Hij ons de natuurwetten gegeven.

De natuurwetten zijn ons tot een zegen,
iemand die ze overtreed, komt vroeg of laat de vergelding tegen.

De natuur is zo mooi, zo schoon, zo goed,
zij is het die u gelukkig zijn doet.

Heb dan respect, achting en liefde voor de natuur,
dan zal Zij zorgen voor overvloed in uw schuur.

Erken de natuurwetten in uw leven,
dan zult u ontvangen; veel zegen.

Beleef de seksuele daad overeenkomstig de natuurwetten,
dan zal het nageslacht de regeneratie kroon op zetten.

Beleef de seksuele omgang niet onbewust,
hoe bewuster uw leven, hoe hoger de lust.

Breng uw zaad alléén in de vrouw bij wie het hoort,
dan gaat de degeneratie niet langer voort.

Houd de natuur schoon en rein,
dan zal zij een lust voor uw oog zijn.

Reinheid in daden,
brengen u op rechte paden.

Reinheid in woorden,

zullen verbindingen zijn, tussen mensen, van liefde koorden.

Reinheid in denken,

zal u de wáre vrijheid schenken.

Reinheid in daden, woorden en denken is een schoon goed,
wat u uiteindelijk gelukkig en vrij zijn doet.

